

ZICHT OP DE KERK

KERKBLAD VAN DE
HERSTELD HERVORMDE KERK

22
07



*... ons
... bereitet
... der Reformierten
... Gemeine
... in den Weg
... stehe ich nicht.
... mit euch*

Kohlbrugge (1803-1875)

EEN VAT DOOR GOD ZELF GEVORMD

COMMISSIE ZENDING
STUDENTEN UIT MALAWI
AAN HET WOORD

GDC
DONALD TRUMP SPOORT
DIACONIEËN AAN TOT ACTIE

COMMISSIE ISRAËL
BEZOEK AAN
DIMONA



Het is al laat in de avond als Jezus met Zijn discipelen richting de hof van Gethsémané loopt. Bij de ingang blijven ze staan. 'Petrus, Johannes en Jakobus, jullie gaan met Mij mee deze hof in. En', zegt Jezus tegen de anderen, 'jullie blijven hier tot Ik gebeden heb.'

Uw wil geschiede

Lees in je Bijbel:

Matthéüs 26:36-46

Met z'n vieren lopen ze verder. Jezus' gezicht staat verdrietig en bang. Hij voelt een onbeschrijfelijke angst voor wat gaat komen. Nog even, dan zullen ze Hem gevangennemen en moet Hij lijden en sterven.

Jezus vraagt aan de discipelen of ze voor Hem willen bidden. Een eindje verderop knielt Jezus neer en bidt Hij: 'Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat

dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan; doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.' Met de drinkbeker bedoelt Jezus alles wat Hem te wachten staat. De angst voor het lijden en sterven vanwege de last van de zonden van Zijn volk. En Zijn eigen Vader zal Hem verlaten. Het is als een beker vol bittere drank die Hij moet leegdrinken. Eerbiedig vraagt Hij of de drinkbeker weggenomen mag worden. Maar, zegt Hij erbij, 'alleen als U, Vader, het wilt'. Sluit jij je gebed ook zo af?

Dan gaat Hij terug naar de discipelen. Zullen ze voor Hem gebeden hebben? Nee, ze liggen te slapen! 'Kunnen jullie nog niet één uur waken?', vraagt Jezus hen. Beschaamd buigen ze hun hoofd. Opnieuw geeft Jezus hun de opdracht: 'Waakt en bidt!'

Dan gaat Hij voor de tweede keer in gebed. Hij vraagt of Hij de lijdensbeker niet hoeft te drinken en sluit af met: 'Uw wil geschiede.' Hij zal de weg gaan die de

Juf Lysanne



MIJN VADER,
INDIEN HET MOGELIJK IS,
LAAT DEZEN DRINKBEKER
VAN MIJ VOORBIJGAAN;
DOCH NIET, GELIJK IK WIL,
MAAR GELIJK GIJ WILT.

MATTHÉÛS 26:39

Puzzel 85

Puzzel
mee!

De zin 'Uw wil geschiede' gebruiken we ook vaak in ons gebed. Daarmee bedoelen we dat niet wat wij willen belangrijk is, maar dat het moet gaan zoals de Heere het wil.

Opdracht: Zoek het berijmde Gebed des Heeren op. Dit staat achterin je psalmboek (Gezang 5 vers 4). Streep de ontbrekende woorden in de tabel onderaan door. Welke zin kun je maken van de woorden die over zijn? Waar staat deze tekst?

*Uw wil (.....), Uw wil (.....),
Als in den (.....), hier (.....);
Uw wil is altoos (.....) en (.....);
't Is majesteit, al wat Gij (.....);
Dat ieder (.....) daarin (.....),
En Uw (.....) doe met (.....).*

Inzenden:

1. De Bijbeltekst die overblijft.
 2. De vindplaats van deze tekst.
- Stuur in op de website o.v.v. 'puzzel 85'.

Vader wil dat Hij gaat. Wat een wonder, dat Jezus dit wil doen voor zondige mensen, voor jou en mij!

Als Hij terugkomt bij Zijn discipelen, slapen ze opnieuw. Nog een derde keer gaat Jezus bidden tot Zijn Vader en weer spreekt Hij dezelfde woorden. Dan staat Hij op en gaat terug. Hij weet, Hij zal de drinkbeker helemaal leegdrinken. Omdat Zijn Vader het wil én om aan zondaren vrede met de Vader te geven!

DE	HEMEL	VREDE
ALLEEN	ONS	OP
STRAF	DOET	BERUST
GOED	LUST	WAS
GESCHIED	DE	WIJS
DIE	STIL	HEM
BEVELEN	AANBRENGT	BENEEN

UPDATE

landelijke actie

Win een taart!

Inmiddels is er al ruim € 15.000,- opgehaald voor het werk van de HHJO en Stichting Gave. De actie loopt nog enkele weken. Help jij mee dit bedrag nog te verhogen? En wil jij kans maken op een overheerlijke taart voor jouw clubavond? Stuur dan je leukste en meest originele foto van jouw inzamelingsactie naar actie@hhjo.nl. Wie weet ben jij de gelukkige winnaar!

House of Joy

'In het House of Joy heb je altijd contact met mensen. Je kunt er vriendschap vinden, maar ook gewoon een kopje koffie drinken.' Lily uit Iran komt graag naar de 'huiskamer' die Stichting Gave in de buurt van haar azc heeft opgezet. 'Het helpt je herinneren dat je nooit alleen bent en dat er altijd mensen zijn die je willen helpen. Je bent er altijd welkom, welke nationaliteit of culturele achtergrond je ook hebt. Daar wordt ook niet naar gevraagd; ze heten je gewoon welkom en beginnen een gesprek met je. Dat is heel prettig.' Door het ervaren van christelijke naastenliefde is Lily zelfs tot geloof in Christus gekomen en zet zich nu in als vrijwilliger bij het House of Joy.

Bedankt!

De landelijke actie loopt nog tot eind mei. Hartelijk dank voor jullie enthousiasme en steun. Mogen we ook in de laatste paar maanden rekenen op jullie **steun en gebed** voor deze actie?



Grenzeloos
Geliefd?



Scan de QR-code voor
meer informatie.



hhjo.nl/landelijke-actie



HOE BRENG IK DE ZONDAG DOOR?

De zondag is een waardevolle dag! Maar juist daarom kan het soms zoeken zijn hoe je deze dag tot eer van God kan besteden. Hoe doen andere jongeren dit? We vragen het aan een aantal jongeren. We hopen dat dit je helpt in je zoektocht naar een goede invulling van de zondag, zodat je deze dag, door God ingesteld, ook echt als zegen kan ervaren.

Ik zie de zondag als een dag waarop niets hoeft en ik even op adem mag komen van de voorgaande week. Doordeweeks ben ik vaak druk met het regelen van allerlei zaken; op zondag hoef ik hier even niet over na te denken. De zondag geeft me een stukje rust en structuur. Ik ervaar de zondag als een geschenk dat God ons heeft gegeven. Juist tijdens de kerkdiensten mogen we stilstaan bij wat God tot ons te zeggen heeft. Het geeft me ook tijd om een interessant boek of artikel te lezen, te zingen of naar mooie muziek te luisteren. Deze activiteiten schieten er doordeweeks vaak bij in. Daarnaast is de zondag voor ons een moment dat we samen zijn met familie en vrienden. Verder probeer ik mijn telefoongebruik wat te beperken, zodat ik ook op dat gebied even kan ontprikkelen.

David Krulst

(25 jaar) – HHG Ridderkerk

Ik houd van de zondagen. Deze speciale dag helpt mij wekelijks te focussen op ons levensdoel: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Wat betreft de invulling van mijn zondag, zijn er twee woorden belangrijk voor mij: rust en samen-zijn. Met dit als uitgangspunt ben ik heel flexibel in mijn zondag-besteding. Sommige weekenden ben ik bij mijn gezin 'thuishuis' en andere weekenden ben ik bij vrienden of op mijn studentenkamer. Zodra er rust is, is er meer aandacht voor God en elkaar. Vaste elementen zijn de kerkdiensten en het samen koken/eten. Doordat niemand op zondag 'to-do'-lijstjes hoeft af te werken, ontstaat er altijd een gezamenlijke sfeer van rust, gezelligheid en goede gesprekken. Rust houdt voor mij ook in om alleen -met God- te zijn. Concrete voorbeelden hierbij zijn een 'gebedswandeling' maken, piano/gitaar spelen, muziek of podcast luisteren, lezen, gebeden uitschrijven of Bijbelkring voorbereiden.

Cora Duim

(21 jaar) – HHG Achterberg-Rhenen

Op Instagram geven de jongeren de volgende antwoorden op de vraag:

