

# ZICHT OP DE KERK

22  
04

KERKBLAD VAN DE  
HERSTELD HERVORMDE KERK



## Vijf overwegingen waarom zending offers vraagt

COMMISSIE EVANGELISATIE  
**JEZUS VOLGEN  
IN EVANGELISATIE ...?**

COMMISSIE OPLEIDING  
EN VORMING  
**KOM EN DOE MEE!**

GEZIN EN OPVOEDING  
**DE SPIEGEL VAN  
ROBERT RODENBURG**



# Een verdrietige boodschap?

Wij weten niet wat er morgen gaat gebeuren. Dat weet God alleen. Stel je voor dat je het wel zou weten. Zou je dat fijn vinden? Vandaag lezen we dat de Heere Jezus vertelt wat er met Hem gaat gebeuren. Hij weet het, want Hij is de Zoon van God. Het is een verdrietige boodschap. Of toch niet?

**D**aar lopen de Heere Jezus en Zijn twaalf discipelen. Ze zijn op weg naar Jeruzalem. Vandaag is er niemand anders bij hen. Jezus neemt Zijn discipelen mee op deze weg. Dat is niet zomaar. Hij weet dat Hij naar Jeruzalem moet!

De Heere Jezus begint te praten. 'We zijn op weg naar Jeruzalem. Daar zal de Zoon des mensen overgeleverd worden in de handen van de overpriesters en de Schriftgeleerden. Zij zullen Hem ter dood veroordelen.' Jezus vertelt hier over Zichzelf. Hij gaat naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven. Dat gebeurt niet zonder dat Hij het weet, ook niet zonder dat Hij het wil. De Heere Jezus gaat Zelf naar Jeruzalem, ook al weet Hij wat daar gaat gebeuren. Hij doet dat vrijwillig, Hij wil het Zelf.

Lees in je Bijbel:

Matthéüs 20:17-19

Juf Erna



Voor de derde keer vertelt Hij aan Zijn discipelen dat Hij gaat sterven. Hij wil hen voorbereiden op wat komen gaat. Het is een verdrietige boodschap. Is dat zo? Ja, nu wel, want de discipelen begrijpen het niet. Ze willen dit eigenlijk niet horen. Ze willen het liefst dat de Heere bij hen blijft. Maar ze zullen gaan zien dat het geen verdrietige boodschap is. De Heere Jezus wil lijden en sterven om de straf te dragen die zij verdiend hebben. Hij vertelt nog meer. Hij zal bespot worden, geselsd, gekruisigd, maar op de derde dag zal Hij opstaan uit de dood. Hij zal de dood overwinnen!

Een verdrietige boodschap? Nee! De Heere Jezus wilde Zijn leven geven om mensen te verlossen van de straf op de zonde. Om hen het eeuwige leven te kunnen geven. Dat is genade, niet verdiend en toch gekregen! De Zoon van God droeg de straf voor Zijn kinderen. Zo wordt verdrietig nieuws een blijde boodschap. Ook voor jou?

*Puzzel mee!*

## Puzzel 82

### Opdracht:

Lees in je Bijbel Matthéüs 20:17-19. Vul de ontbrekende woorden in. Welk woord kun je maken van de letters in de gekleurde vakjes?

17 En Jezus, opgaande naar (...1...), nam tot Zich de (...2...) discipelen alleen op den weg, en zeide tot hen:  
 18 Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des mensen zal den (...3...) en Schriftgeleerden (...4...) worden, en zij zullen Hem ter (...5...) veroordelen;  
 19 En zij zullen Hem den (...6...) overleveren, om Hem te (...7...) en te (...8...), en te (...9...); en ten derden dage zal Hij weder (...10...).

1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											

**Inzenden:**  
 Het woord dat je kunt maken van de letters in de gekleurde vakjes. Noem daarbij 'puzzel 82'. Succes!!

### Oplossing:

Jezus brengt



# Kinderappèl 2025

Een kerk met 300, 400 of zelfs 500 zingende kinderen!  
Het is elk jaar weer bijzonder.

Kom ook naar het kinderappèl op één van de 6 locaties. Met het thema 'Strijd' brengen we de geestelijke wapenrusting (Efeze 6) dicht bij de kinderen. Wat gaan we doen? Zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal, een Bijbeltekst leren, spelen, iets moois maken en nog meer. Ben jij er ook bij met je club, zondagsschoolgroep of gezin? Geef je op via de website. Daar kun je ook het themalied downloaden om alvast te oefenen.

*Van harte welkom!*

[hhjo.nl/agenda](http://hhjo.nl/agenda)

Kinderappèl

## Strijd!

D.V. zaterdag 5 april 2025  
Tijd: 9.30 - 12.00 uur  
Locaties: Lunteren | Putten | Sommeldijk

D.V. zaterdag 12 april 2025  
Tijd: 9.30 - 12.00 uur  
Locaties: Genemuiden | Kesteren | Ridderkerk

Voor meer informatie en aanmelden: [hhjo.nl/agenda](http://hhjo.nl/agenda)

## Lijdenstijdpakket HHJO

- Praten en nadenken over de Bijbel
- Nieuwe dingen ontdekken in de Bijbel

Bestel nu het Lijdenstijdpakket  
8.50 euro

Inhoud

- Boekje met Bijbellesrooster voor 8 weken
- 6 Ansichtkaarten
- Klembond
- Link naar wettelijke podcast

Bestellink: [www.hhjo.nl/webshop/lijdensstijdpakket](http://www.hhjo.nl/webshop/lijdensstijdpakket)

'Waar jongeren behoefte aan hebben, zo hoor ik telkens weer, zijn Bijbelstudies die hen helpen en stimuleren om nieuwe dingen te ontdekken in de Bijbel. Ze horen té veel verhalen die weliswaar een vage link hebben met de Bijbel, maar die hen niet leren om kritisch te onderzoeken 'of deze dingen also waren', zoals de Joden in Berea deden (Handelingen 17:11).'

Dit schrijft Herman van Wijngaarden in een opinieartikel in het Reformatorisch Dagblad van 30 augustus jl. We staan hier van harte achter. Naar aanleiding daarvan heeft de HHJO een Bijbellesrooster samengesteld voor de lijdensweken. Voor de 16+ jongeren om er zelf mee aan de slag te gaan en voor de 16- jongeren om dit samen met hun ouders te doen.

Om onze jongeren te leren Bijbelleszullen we vooral met ze moeten praten en ze laten nadenken over de Bijbel. Met het ontwikkelen van het Bijbellesrooster voor de lijdensweken geeft de HHJO daarvoor een aanzet. Daarom een oproep aan alle opvoeders: Lees mee met de jongeren, laat ze het goud opdelven. Er is zoveel te vinden. Het lijdensstijdpakket is nog steeds beschikbaar, leest u ook mee?

Voor jongeren is er het HHJO Jongeren WhatsApp-kanaal.

Daarin delen we updates over het lijdensstijdpakket, de linkjes naar de podcastafleveringen en nog meer. Moedig ze aan om dit kanaal te volgen.



Niels Boone



Elke maandag in de lijdensweken een nieuwe podcast.

## VAN KANSEL TOT KEUKENTAFEL:

# Betrokkenheid creëren met preekvragen

Hoe kun je kinderen en jongeren meer betrekken bij de preek? Sommige predikanten bedenken vragen die speciaal voor kinderen en jongeren bedoeld zijn, om hen te laten nadenken en over de preek mee te laten praten. In deze korte reeks delen twee predikanten en twee gezinnen hun ervaringen. Laat je inspireren en ontdek hoe deze vragen waardevolle gesprekken binnen gezin en gemeente stimuleren. Deze keer is ds. H. Ottema uit Achterberg aan het woord.

### OP DE WEBSITE STAAN VRAGEN VOOR NA DE PREEK. VOOR WIE ZIJN DEZE VRAGEN BEDOELD?

Met name voor de gezinnen met kinderen, om na de preek het gesprek thuis op gang te brengen. Maar ook ouderen maken er gebruik van.

### HOE PAKT U HET MAKEN VAN DEZE VRAGEN AAN?

Als ik mijn preekschets gereed heb, probeer ik de belangrijkste punten van de preek in de vragen te verpakken. In de morgendienst zijn veel meer kinderen. Bij die vragen begin ik met een paar 'instappers'.

### WAT IS VOOR U HET BELANG OM DE VRAGEN VOOR DE PREEK TE MAKEN?

Tijdens het bedenken van de vragen kom ik er zelf achter of de preek toegankelijk en eenvoudig genoeg is. Als ik het moeilijk vind om er vragen bij te bedenken, kan dat betekenen dat ik nog iets moet vereenvoudigen.

### WAT VERWACHT U DAT GEZINNEN HIERMEE DOEN? WELKE PRAKTISCHE TIP HEEFT U VOOR GEZINNEN?

Ik verwacht dat verschillende gezinnen dit gebruiken na de preek.

Sommige jongeren nemen de vragen mee om zo met meer concentratie te luisteren. Mijn tip: gebruik dit eenvoudige middel

om het gesprek op gang te krijgen. En als de vragen te moeilijk zijn, zeg het dan tegen je predikant.

### HOORT U WELEENS WAT TERUG VAN DEZE VRAGEN?

Ja, van verschillende gezinnen hoor ik positieve reacties terug. Zonder vragen is het vaak zoeken om het gesprek te starten. De vragen helpen hier goed bij.

### WAT ZOU U EEN MEDEBROEDER MEE WILLEN GEVEN DIE DIT NOG NIET DOET OF NOG TWIJFELT?

Met dit eenvoudige middel kun je ouders echt helpen om met hun kinderen verder door te praten over de preek.



ds. H. Ottema

De volgende keer deelt familie Boone hun ervaring.