

ZICHT OP DE KERK

KERKBLAD VAN DE
HERSTELD HERVORMDE KERK

DE VOLGENDE ZICHT OP DE KERK
VERSCHIJNT D.V. 16 JANUARI 2025

21
25

De tirannie verdrijven



HERVORMD-GEREFOR-
MEERDE PORTRETTE
DS. H.A. LEENMANS

ACHTERGROND
**DE BETEKENIS EN
BEDIENING VAN DE DOOP**

COMMISSIE ISRAËL
**BIJBELSE PLAATSEN
NAZARETH**



Heb jij weleens een zonsopgang gezien? Misschien ben je in de zomervakantie wel een keer heel vroeg opgestaan om op een mooie plek te kijken hoe de zon opkomt. Je ziet het steeds een beetje meer licht worden. Totdat de zon helemaal zichtbaar wordt en het dag is geworden.



Maleachi, een profeet in het Oude Testament, moet namens de Heere aan het volk van Israël Zijn boodschap vertellen. Maleachi heeft niet altijd een blijde boodschap voor het volk. Het volk heeft verkeerde dingen gedaan en daar heeft de Heere veel verdriet van. De profeet moet aan de mensen vertellen dat de Heere de zonden zal straffen als het volk de Heere niet dient. Maar is dat het enige waarmee Maleachi naar het volk moet gaan?

Nee! Lees je mee in hoofdstuk 4? Maleachi vertelt daar over de Zon van de gerechtigheid. Wat, of eigenlijk Wie zou Maleachi daarmee bedoelen? Het gaat hier over de Heere Jezus. Maleachi leefde lang voordat de Heere Jezus wordt geboren, maar toch vertelt hij al over Hem. Dat is bijzonder!

Wij leven nu in de adventstijd: de periode voor het kerstfeest waarin we uitkijken naar de herdenking van de komst van de Heere Jezus naar deze aarde.

Maar Maleachi vertelt ook al over advent aan het volk van Israël! Hij vertelt het volk dat de Heere Jezus naar de aarde komt om de zonden van iedereen die in Hem gelooft te vergeven. Wat een heerlijke boodschap mag Maleachi vertellen! Het is alsof de zon steeds een beetje feller gaat schijnen en het steeds lichter wordt: Maleachi moet vertellen over de straf van God voor de zonde, maar hij mag ook vertellen over de Heere Jezus. Want als de mensen in Israël in Hem geloven, worden hun zonden vergeven.

Juf Hanneke



Schijnt die Zon ook al in jouw hart? Verlang jij ernaar dat de Heere Jezus ook jouw zonden vergeeft? Hij doet niets liever dan dat! De boodschap van Maleachi is ook voor jou: Zonder de Heere Jezus is het donker in je hart, want dan is de zonde de baas. Maar als je de Heere Jezus dient en in Hem gelooft, schijnt de Zon in je hart en wil Hij je zonden vergeven. Is het al licht in jouw hart?

De ZON van gerechtigheid straalt

Lees in je Bijbel:
Maleachi 4

Bijbeltekst:

Ulieden daarentegen die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen (...).

Inzenden:

Stuur de zin die eruit komt in op de website. Noem daarbij 'puzzel 78'.

Puzzel 78

Uitleg puzzel: Los jij deze rebus op? Kijk goed welk woord er bij het plaatje hoort en vervang van dat woord de aangegeven letters. Succes!

b=m	s=ea -p	r=ef	h=g	f=n t=uw	s=or	p=h	w=v f=k		
m=v	b=is i=aë	:	b=h	-be	n=l	p=h	ke=o	pp=dv l=nt	!



HHJO | EINDEJAARSBOODSCHAP 2024

In Vlissingen staat het standbeeld van Frans Naerebout. Hij is één van de grootste zeehelden die die stad ooit heeft voortgebracht. Hij was loods en redde mensenlevens. Weet jij wat een loods doet? Een loods is een specialist met grote kennis van het vaarwater in zijn omgeving. Hij adviseert kapiteins en stuurliu van grote zeeschepen bij het navigeren door een bepaald gebied.

Tot op de dag van vandaag zijn loodsen onmisbaar in de scheepvaart en in het bijzonder op de Westerschelde in Zeeland. De Westerschelde is één van de drukst bevaren wateren ter wereld. Het is namelijk de verbinding tussen de Noordzee en de belangrijke haven van Antwerpen. De lengte is wel 95 kilometer en de vaargeul is smal en erg bochtig. Daarbij heeft de Westerschelde ook nog eens grote getijdenverschillen (eb en vloed) en veel zandplaten. Het varen is hier dus gevaarlijk.

Gelukkig zijn er naast de loods nog verschillende andere maatregelen om van de

Westerschelde een veilige rivier te maken. Er zijn boeien die dienen als wegmarkeringen op het water. Ze duiden aan waar de vaargeulen liggen. Tussen de boeien kun je dus veilig varen. Daarnaast is er vanaf de Noordzee tot aan de sluis in Kallo een keten van radartorens. Die zorgt ervoor dat de schepen elkaar vlot kunnen passeren. Onbemande en bemande verkeerscentrales controleren voortdurend alle scheepsbewegingen.

Op allerlei manieren wordt ervoor gezorgd dat een schip veilig door de vaarroute kan. Dat is ook ons verlangen voor jouw levensschip. Jij bent op reis. Gods goede geboden markeren waar je veilig bent. Als je dat negeert dan loop je gegarandeerd vast.

De radartorens kun je vergelijken met wijze mensen in ons leven die de richting wijzen. Luister naar hun adviezen en vaar daarbij op het kompas van Gods Woord!

Nu zijn de omstandigheden in je leven misschien vrij rustig. Je zou kunnen zeggen: het water is kalm. Maar het weer kan zomaar omslaan. Dan denk ik aan Markus 4, die bekende geschiedenis van de discipelen die in de storm terechtkomen. Het werd heel benauwd in die donkere nacht op het Meer van Galilea. Ze roepen in paniek: 'Meester, wij vergaan!'

Inderdaad, God heeft nooit een kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Is Hij de Loods in jouw leven? Met Jezus aan boord komt je veilig in de haven, langs verraderlijke zandbanken, scherpe bochten en door ruwe stormen. Daar kun je zeker op vertrouwen.

Als team van de HHJO willen we in 2025 hoopvol richting wijzen. Aan jou als jongere, maar ook aan ouders, leidinggevenden en ambtsdragers die om je heen staan.

We wensen je gezegende kerstdagen en in het nieuwe jaar een behouden vaart en van harte Gods zegen voor 2025!



Terugblik Jongerendag 2024

16+

Zaterdag 23 november was de HHJO Jongerendag 16+ in de CHE. Met ruim 300 jongeren hebben we geluisterd naar het appèlwoord van ds. P.C. Hoek dat ging over het thema 'grenzeloos geliefd'.



Daarna stond er een maaltijd klaar en was er tijd voor ontmoeting. Vervolgens waren er twee workshoprondes, waarin de jongeren zich verder verdiept hebben in het thema. Zo zagen we de grenzeloze liefde van God in de doop en praatten we met elkaar door over het thema 'belijdenis doen'. In andere workshops werd de boodschap op een creatieve manier verwerkt in liederen of schilderijen. In de actuele workshops luisterden we naar verhalen over en van vluchtelingen en werden we bewustgemaakt van de realiteit.

De twee vragen uit het appèlwoord nemen we mee: Kennen wij door genade die grenzeloze liefde van God? En op welke manier mogen wij hieruit delen met onze naasten?

Als organisatie kijken we terug op een waardevolle dag.

D.V. maart 2025 hopen we de Jongerendagen 16- te houden. Ben jij erbij?



De eindejaarsvideo zal op D.V. maandag 30 december gepubliceerd worden op ons YouTube kanaal, en je kunt hem dan ook tegenkomen op Instagram.