



JA OF NEE?

Je herkent dat misschien wel. Iemand vraagt of je meedoet en eigenlijk voel je dat het niet goed is om dat te doen. Wat zeg je dan? Ja of nee? Aan de ene kant wil je het graag, maar het is niet goed.

Een stemmetje vanbinnen zegt ook dat je het niet moet doen. En dan toch? Of toch niet?

Door de woestijn van Judea loopt de Heere Jezus. De zon schijnt fel, het is warm. Al veertig dagen is Hij hier. Hij is moe en heeft honger. En op dat moment heeft de duivel gewacht! Want hij wil proberen de Heere Jezus te laten zondigen. Plotseling klinkt zijn stem: 'Als U de Zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen broden worden.' Wat een verzoeking. De Heere Jezus heeft zo'n honger en Hij kán van de stenen broden maken. Zo machtig

Lees in je Bijbel:

Mattheüs 4:1-11

SPRING!

ZEG!



Juf Erna



is Hij. Maar Hij wil niet luisteren naar de duivel. Hij wil gehoorzaam zijn aan Zijn Vader in de hemel. Daarom zegt Hij: 'De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij al het eten dat God wil geven en wil zegenen.' De duivel gaat weg, hij hoort het Woord van God. Daar kan hij niet tegenop.

Maar dan komt hij voor de tweede keer. Op een bijzondere manier neemt hij de Heere Jezus mee naar Jeruzalem. Samen

staan ze op de rand van het dak van de tempel. Dat is heel hoog, beneden hen is het heel diep. Als je van deze rand valt, zul je zeker sterven. De duivel zegt: 'Als U Gods Zoon bent, spring dan naar beneden. Want er is geschreven dat God Zijn engelen zal sturen om ervoor te zorgen dat U Uw voet niet aan een steen stoot.' Hoor je dat? Ook de duivel gebruikt nu woorden uit de Bijbel. En weer vraagt hij of de Heere Jezus wil laten zien dat Hij Gods Zoon is. Maar ook nu gebruikt

Jezus een woord uit de Bijbel: 'Er staat ook dat we God niet mogen verzoeken. We mogen Hem niet dwingen om een wonder te doen.' Als de duivel voor de derde keer komt, neemt hij Jezus mee naar een hoge berg. Alle koninkrijken van de wereld laat de duivel zien. 'Al deze dingen zal ik U geven, als U voor mij knielt.' De Heere Jezus wordt boos. Knielen voor de duivel? Dat nooit! Hij zegt: 'Er staat geschreven: De Heere, Uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.'

KNIEL!

*Inzenden:
de ontbrekende
woorden.*

Puzzel 69

De Heere Jezus antwoordt de duivel steeds met een gedeelte uit de Bijbel. In Efeze 6 staat wat wij nodig hebben om te strijden tegen de duivel. Zoek Efeze 6:10-18 op in je Bijbel. Het gaat over een soldaat die vecht tegen de duivel en allerlei dingen die je bij de Heere vandaan willen houden. Wat heb je nodig om het gevecht aan te gaan?

Vul de ontbrekende woorden in.

- Vers 14 a: omgord je met de _____
- Vers 14 b: het borstwapen van de _____
- Vers 15: de schoenen van het _____
- Vers 16: het schild van het _____
- Vers 17a: de helm van de _____
- Vers 17b: het zwaard van _____
- Vers 18: het _____



Dit is de vijfde editie in de serie waarin we een reis maken langs verschillende landen in Zuid-Amerika, Zuid-Europa en Azië en kijken hoe het jeugdwerk daar wordt uitgevoerd. Leer van medechristenen in andere continenten en krijg mooie ideeën voor jouw eigen werk.

JEUGDWERK IN SERVIË



Stefan in zijn eigen kerk

In Bačka Palanka, een stad in het noordwesten van Servië, is Stefan Ralević voorganger van een kleine gemeente. Op zondag preekt hij in verschillende gemeentes. Doordeweeks werkt Stefan een aantal dagen. De overige tijd besteedt hij aan evangeliseren, het verspreiden van boeken en het maken van podcasts over de Bijbelse thema's. Ook is hij een aantal weken per jaar druk met het organiseren en leiden van jongerenconferenties. Over dat laatste vertelt hij in dit artikel:

Mijn naam is Stefan Ralević en ik ben voorganger in een baptistengemeente. In Servië zijn zulke gemeentes vaak heel klein dus als voorganger preek ik wisselend in meerdere gemeentes. Voordat ik dominee werd ging ik zelf naar jeugdconferenties waar de Bijbel werd bestudeerd. Toen is bij mij het besef gekomen hoe belangrijk het onderwijs aan jongeren is. Tot op de dag van vandaag ben ik dankbaar voor de jeugdleiders van toen die voor mij tot zegen zijn geweest.

Er zijn verschillende opvattingen over de vormgeving van het jeugdwerk. Tijdens mijn bezoeken aan verschillende

gemeentes ontdekte ik dat het niveau van preken op jeugdconferenties een zondagsschoolgehalte had. Veel sprekers willen geaccepteerd worden door de jeugd en vertellen daarom vooral mooie verhalen zonder degelijk en eerlijk Bijbels onderwijs.

Wanneer ik samen met de oudsten van mijn gemeente een jeugdconferentie organiseer, geven we het Bijbels onderwijs de belangrijkste plaats. We houden 2 preken per dag, vijf tot zeven dagen lang. Vers voor vers behandelen we een aantal hoofdstukken uit de Bijbel. Daarnaast voeren we gesprekken met jongeren en bieden we een luisterend oor. Luisteren, luisteren en luisteren. Daarna is er ruimte voor Bijbels advies op de levensvragen die er spelen. Jeugdwerk is niet gemakkelijk. Het kost veel tijd, energie en geld maar er rust doorgaans veel zegen op.

Het is onze ervaring dat we het niveau van de Bijbelstudies niet hoeven af te zwakken. De jongeren waarderen onze jeugdkampen boven die van andere organisaties. Ze hebben gezond geestelijk voedsel nodig, juist omdat het leven als een christelijke jongere niet makkelijk is in Servië. Als je hier niet aangesloten bent bij de Oosters Orthodoxe Kerk, word je beschouwd als sektarisch. Mensen willen dan weinig met je te maken hebben. Daarnaast telt de totale christelijke



Jongeren in de bergen tijdens een conferentie over het Bijbelboek Amos

gemeenschap in Servië maar een paar honderd leden in totaal. Voor jongeren betekent dit dat ze vaak eenzaam zijn en weinig vrienden hebben.

Toen ik in Bačka Palanka kwam telde de gemeente maar 2 jongeren. Inmiddels zijn dat er 10. De Heere wil het jeugdwerk gebruiken voor de uitbreiding van Zijn koninkrijk. Jongeren proberen andere jeugd mee te nemen naar de conferenties en ze helpen ook met evangeliseren op straat. Ik ben verwonderd om te zien hoe deze jongeren hun leven willen opofferen om te dienen in de kerk.

Een van de vruchten op ons jeugdwerk is dat de Heere een jongeman heeft geroepen tot jeugdwerkleider. Hij helpt nu mee op onze conferenties en zal zelf ook jeugdconferenties gaan organiseren.

Wij geloven en bidden dat de Heere uit de jongeren van vandaag Zijn gemeente van morgen wil bouwen. We bidden dat er jonge mannen geroepen zullen worden tot evangelisten en voorgangers. Evangelisten zijn hier hard nodig omdat hele regio's van Servië onbekend zijn met het zuivere Evangelie. En voorgangers zijn nodig omdat de kleine gemeentes die er nog zijn sterven door gebrek aan de gezonde leer uit Gods Woord.

Bid voor ons, dat de Heere het jeugdwerk wil zegenen en dat de kerk in Servië ook in de toekomst mag blijven bestaan en groeien. Aan God is alle eer.



Jongeren zingen op een conferentie



Jongeren evangeliseren op straat

