



Jona

verstopt zich voor God

Hij probeert zich voor de Heere te verstoppen en wil naar Tarsis reizen. Dat ligt ver bij Ninevé vandaan. Jona ligt onder in het schip te slapen, zelfs tijdens de storm. Terwijl de bemanning alles probeert om het schip te redden, wordt Jona nog steeds niet wakker. Tot de schipper naar hem op zoek gaat en hem roept...

Nu kan Jona er niet meer onderuit. Hij moet vertellen wie hij is en waar hij vandaan komt. Jona vertelt dat hij de God dient, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en dat hij voor die God op de vlucht is. De mannen worden bang van wat Jona vertelt, maar ook van de storm die steeds harder waait. Ze vragen aan Jona wat ze met hem moeten doen, zodat de storm op zal houden en ze weer verder kunnen varen. Jona zegt: 'Gooi mij maar in het water, dan stopt de storm.'

Maar dat willen de mannen niet! Ze proberen hard te roeien om het schip toch nog te kunnen sturen. Het helpt niet, het gaat steeds harder stormen! Maar Jona overboord gooien, dat kan toch niet? Toch doen ze dat uiteindelijk wel. En als Jona in de zee verdwenen is, wordt de zee weer rustig. De mannen zijn onder de indruk van wat er gebeurt. Ze brengen offers voor de Heere, de God van Jona.

En Jona? Een grote vis slikt Jona in. Maar weet je wat nu zo bijzonder is? Zelfs in de buik van deze vis zorgt de Heere voor Jona!

'Matthijs, kom je? We moeten weg, anders komen we te laat bij de tandarts.' Moeder staat onder aan de trap en kijkt op haar horloge. Matthijs hoort wel dat zijn moeder roept, maar hij heeft helemaal geen zin om naar de tandarts te gaan. Hij denkt: ik verstop me lekker, dan vindt mama me toch niet.

Zie je dat schip midden op zee? Het is onderweg naar Tarsis en de stad komt steeds dichterbij. Maar opeens begint het hard te stormen. Het schip wordt alle kanten op geslingerd en door de golven opgetild. Het gaat zo hard dat de bemanning bang is dat het schip zal breken. Straks verdrinken ze nog!

Weet je wie er ook aan boord van dit schip is? Jona. Hij is op de vlucht. Hij heeft van de Heere de opdracht gekregen om naar Ninevé te gaan om daar over de Heere te vertellen. Maar Jona heeft daar geen zin in.

Juf Hanneke



Lees in je Bijbel:

Jona 1

Hij moet daar drie dagen en drie nachten blijven, maar al die tijd weet de Heere van hem af. Jona ging op de vlucht voor de Heere, maar het lukte hem niet om zich voor de Heere te verstoppen. Probeer jij je ook voor de Heere te verstoppen door net te doen of je niet hoort wat er over Hem wordt verteld vanuit de Bijbel? Weet dat Hij ook jou ziet, overal waar je bent! Hij wil graag jouw God zijn, jouw zonden vergeven en voor je zorgen. Dan is het niet erg meer als de Heere alles van je weet. Nee, dan is het juist fijn dat je weet dat de Heere overal met je meegaat en voor je zorgt!

Puzzel 63

Weet jij welke woorden er moeten staan? Alle letters zijn door elkaar geraakt, maar jij weet vast wel in welke volgorde ze moeten komen!

Maak daarna met de letters uit de gekleurde vakjes de juiste oplossingszin!



- 1 naJo
- 2 pishc
- 3 eze
- 4 rmots
- 5 saisTr
- 6 iNvené
- 7 eoanmohzgroa
- 8 ddenib
- 9 svi
- 10 eird
- 11 anegd
- 12 cnaethn
- 13 iprphces
- 14 cuhvetin
- 15 tspenpvreo
- 16 nsetirlu
- 17 orffe
- 18 inmgennba
- 19 kbiu
- 20 dkievnrrn

Inzenden!

Stuur de hele oplossingszin in via de website. Noem daarbij: 'puzzel 63'.

Oplossing:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
35	36	37	38	39	40	41											



OP PAD MET ONZE jeugdwerkadviseur

Dit keer met Niels Boone

Ben jij een incidentele gamer, hobbygamer of risicogamer? Deze vraag stelde ik aan de jongeren van de JV 16- in Goes. De aanwezige jongeren gaven bij een eerdere vraag al aan niet veel te gamen. Maar nadat ze hun gametijd vergeleken met de gegevens in het cirkeldiagram veranderde er toch iets. Een risicogamer besteedt meer dan 23 uur per week aan het spelen van games, en jawel die was ook aanwezig.

Gamen is niet echt een onderwerp waar jongeren graag over praten op school of op de vereniging. Vaak wordt er veel gewaarschuwd door mensen die er weinig van afweten en dat irriteert ze dan. Ook heeft het geen nut om het opgeheven vingertje op te steken. Een hele opgave dus voor een jeugdwerkadviseur of leidinggevende om hier een avond over te vullen. Zelf ben ik niet eens een hobbygamer. Daarom zijn die avond de jongeren de deskundigen. Dat levert al een mooi gesprek op over de positieve effecten van gamen en over de

trucs die game-ontwikkelaars gebruiken om mensen zoveel mogelijk en zo lang mogelijk te binden aan een game. Met elkaar kwamen we tot de conclusie dat ook games een onderdeel zijn van de strijd om het hart. Wat iedereen wel beseft is dat ook gamen ons kan afleiden van het einddoel van ons leven.

Paulus zegt: 'Maar één ding *doe ik*: vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.' Laat je dus niet afleiden en zorg dat je weet wat de afleiders zijn!

Na een paar potjes levend kwartet op het kerkplein ging ik met het zweet op mijn rug naar huis. Wat zorgde er nu voor dat jullie zo fanatiek waren? Dat is het real-life samen bezig zijn. Bedankt jongens en meiden, jullie hebben bewezen dat zo'n ouderwetse game toch ook erg leuk kan zijn!



Niels Boone

Jeugdwerkadviseur

<https://gamegebruik.nl/hulpverlening/>



Wat iedereen wel beseft is dat ook gamen ons kan afleiden van het einddoel van ons leven.

Voor ouders:

Onderstaande websites geven informatie / tips / materiaal om over in gesprek te gaan met jongeren.

www.gamegebruik.nl

<https://www.raiseup.nl/wp/wp-content/uploads/2014/12/Game-check.pdf>

<https://www.vpngids.nl/veilig-internet/kind-en-jeugd/populaire-online-games/>



Bijbelstudiemateriaal

Doelgroep 16-

Wat is geloven?

Jarenlang wist John Paton, zending op de Nieuwe Hebriden, niet hoe hij het woord 'geloven' moest vertalen in de Aniwa-taal. Tot hij op een dag in zijn bureaustoel zat en vroeg aan een vrouw: 'Wat ben ik nu aan het doen?' 'U zit', zei ze. Paton leunde daarna achterover, liet zijn voeten rusten op de zijkant van de stoel en vroeg toen: 'Wat doe ik nu?' 'Fakarongrongo, u leunt helemaal. U steunt nergens anders meer op.' Dit was het woord dat Paton zocht! Dat is nu echt wat geloven is: helemaal leunen op Jezus.

Aan de hand van Hebreeën wordt het thema verder uitgewerkt in vijf Bijbelstudies. Bij het boekje is ook een leidingdeel te downloaden.



Doelgroep 16+

Nahum

GOD STAAT BOVEN DE HEERSERS
VAN DE WERELD

De Verenigde Staten, Rusland en China. Het zijn wereldmachten in onze tijd. Ze draaien aan de knoppen van het wereldtoneel en we zijn allemaal op onze hoede. We houden rekening met ze en ook al wonen we in Nederland op veilige afstand, we realiseren ons dat ook wij voorzichtig moeten zijn. Nahum wist alles van machtige rijken, zijn tijd was er vol mee. Wat kunnen wij in onze tijd van hem leren? Waarom zou jij over de inhoud van het boek Nahum moeten weten? Wie was deze profeet en wat was zijn boodschap? Dit thema wordt uitgewerkt in vijf Bijbelstudies.



Online
beschikbaar!

Vrijwilligerswerk bij de HHJO

We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die hun tijd en talent willen inzetten in de werkgroep Kinderappèl. Of je nu graag met kinderen werkt, creatieve ideeën hebt of graag activiteiten organiseert, er is een plek voor jou in het vrijwilligersteam.

Als vrijwilliger krijg je de kans om:

- Gods liefde en waarheid door te geven aan de jonge generatie.
- Samen te werken met vrijwilligers met dezelfde missie.
- Mee te denken over het thema en de opzet van de Kinderappèldagen.



Doelgroep 12-

Kinderen in de Bijbel

Kinderen lezen graag over andere kinderen. Ook in de Bijbel staan meerdere geschiedenissen over kinderen. In dit Bijbelstudieboekje staan er vijf centraal: het dochttertje van Jairus, de twaalfjarige Jezus in de tempel, Joas, de jonge koning, kinderen bij de Heere Jezus en het slavinnetje van Naäman.

Ook bij dit boekje is een leidingdeel te downloaden op onze website.



Interesse om mee te doen? Neem vandaag nog contact met ons op om meer te weten te komen en om je aan te melden als vrijwilliger.

📞 Jacorien van Walsem: 06-42880976
Mail: jvanwalsem@hhjo.nl