



Weet je nog van Job? Hij was alles kwijtgeraakt. Zijn huis, zijn dieren en zelfs zijn kinderen. Zijn vrouw begreep hem niet en zijn vrienden noemden hem een bedrieger. De Heere wist dat en daarom verscheen Hij aan Job. Hij deed dit in een onweer. De Heere vertelde toen dat Hij zorgt voor alles wat Hij geschapen heeft. Toen begreep Job het. Job kreeg berouw over zijn zonden en hij wist: De Heere is wijs en machtig!

Lees in je Bijbel:

Job 42

Juf Naomi



Job opnieuw gezegend

Moet je nu eens kijken! Job zit in huis. Alle mensen die hem kennen, komen bij hem thuis langs. Samen eten ze een maaltijd. Hoe kan dat nu? Job heeft toch geen huis meer? Waarom zijn al die mensen bij hem? De Heere heeft Job opnieuw gezegend. De duivel had alles van Job afgenomen. Kijk nu eens! De Heere heeft alles wat Job verloren had, dubbel zo veel teruggegeven. Daarom komen de mensen nu bij Job langs. Ze leven met Job mee. Ze leven mee met het lijden dat hij moest doorstaan. Ook zijn ze heel blij voor Job dat het nu weer goed met hem gaat. Ze zijn blij dat hij weer een huis heeft om in te wonen en dat hij dubbel zoveel vee heeft teruggekregen. Job krijgt ook weer tien kinderen. Drie jongens en zeven meisjes.

Job leeft nog 140 jaar en daarna sterft hij. Op de aarde werd Job twee keer een rijke man. Als Job sterft, is hij nog veel rijker! Want dan mag hij in de hemel komen. Daar is geen duivel meer die hem alles wil afpakken. Daar is hij nooit meer ziek. Daar is hij bij de Heere, die voor hem zorgt. Daar mag hij de Heere loven tot in eeuwigheid. Zoals Job het in zijn leven al zei: 'De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De Naam des Heeren zij geloofd!'

Inzenden!

Stuur de hele spreuk in via de website. Noem daarbij: 'puzzel 62'.

Puzzel 62

Hieronder staat een zin. Er is alleen een gedeelte weggefallen. Het is een spreuk uit het Bijbelboek Spreuken. Weet jij wat er moet staan? Los de puzzel op!

 , die maakt rijk.

Job kreeg alles dubbel terug. Verdubbel de getallen. Zoek de letter bij het verdubbelde getal.

- A=2 B=4
- C=6 D=8
- E=10 F=12
- G=1 H=16
- I=18 J=20
- K=22 L=24
- M=26 N=28
- O=30 P=32
- Q=34 R=36
- S=38 T=40
- U=42 V=44
- W=46 X=48
- Y=50 Z=52

4		
5		
26		
5		
7		
5		
14		
4		
5	10	
19		
8		
5		
5		
18		
5		
14		

WAT JE *(over de ander)* ZEGT, BEN JE ZELF

Louise van 11 is onzeker of de meiden haar nieuwe trui wel leuk vinden. Ze kijken ernaar en lijken erover te smoezen. Tim van 15 heeft op school een enorm grote mond en is de clown van de klas. Better de lachers op zijn hand, dan dat ze vinden dat hij saai en stom is.

Voor kinderen is het heel belangrijk hoe anderen over hen denken en wat ze van hen vinden. Ze willen (net als wij volwassenen) niet buiten de boot vallen. Kinderen kunnen bang zijn dat de ander hen niet meer aardig vindt of zelfs boos wordt. Ze moeten een evenwicht vinden tussen het goedhouden van vriendschappen en tegelijkertijd zichzelf niet te laten beperken door de mening van leeftijdsgenoten. Volwassenen kunnen hen daar op een aantal manieren bij helpen:

- Bedenk samen wat het ergste is wat er kan gebeuren als het kind voor zichzelf opkomt. Misschien is het kind bang voor afwijzing, voor ruzie, etc. Vraag daarop door en laat het kind tot het inzicht komen dat het misschien wel vervelend voelt, maar dat hij/zij het aankan.
- 'Wat je zegt, ben je zelf.' Een mening, die de ander heeft, zegt vaak meer over die ander dan over het kind zelf. Vooral bij verwijten of beledigingen gaat het vaak over de angst of onzekerheid bij de ander. Leer het kind om af te wegen of de mening van de ander gegrond is, of dat het kind die kan laten voor wat het is.
- Help het kind zoveel mogelijk zelf een oplossing te bedenken. Zie de mening van de ander als een uitdaging, niet als een moeilijkheid. Leer het kind bij een verschil van mening er samen over te praten en samen tot een oplossing te komen.
- Vraag het kind regelmatig naar zijn mening. Bijvoorbeeld: 'Wat wil jij? Wat vind je fijn? Hoe wil je het doen?' Zo stimuleer je het kind zelf na te denken en een eigen mening te vormen.
- Het heeft weinig zin om altijd maar iedereen tevreden te willen houden. Er zullen altijd kinderen zijn die iets anders vinden of willen. Leer het kind tussen al die meningen dichtbij zijn eigen wensen en behoeftes te blijven. Moedig het kind aan om keuzes te maken waar het zelf achter staat.

Vooral kinderen die niet lekker in hun vel zitten, praten negatief en roddelen over anderen. De rest heeft het te druk met positiviteit en leuke dingen, die er werkelijk toe doen. Aan ons de taak om kinderen te leren bewust aandacht te geven aan dat wat goed ging, wat leuk en fijn was, wat gezellig was. Op die manier leren we hun de focus te verleggen van het oordeel van anderen naar de zegeningen van elke dag.



Annet van Steensel-
van der Wulp

Orthopedagoog

Praktisch geloven volgens Jakobus

TERUGBLIK BIJBELSTUDIECONFERENTIE 18+

Van 22-25 maart stonden we in Lage Vuursche met 100 jongeren stil bij het thema 'Horen en doen: praktische lessen volgens Jakobus'. Vrijdagavond luisterden we naar de lezing van ds. G.J. Van Asperen over 'Geloof wordt beproefd tot zegen'.

Zaterdagochtend hield ds. G.K. Terreehorst een lezing over 'Geloof uit zich in christelijke daden'. Zaterdagmiddag hadden we een vrije middag, waarin iedereen een eigen activiteit kon kiezen. 's Avonds kon er gekozen worden tussen een fotospel, zingen in de Stulpkerk en Psalm 119 met bo-

venstem leren; en er was een workshop van Stichting De Brug met een prachtig getuigenis en hoe geloof in de praktijk uit te dragen.

Zondagochtend luisterden we naar een preek over 'Geloof houdt de tong in toom' van ds. A.J. Speksnijder en 's middags in Soest hoorden we over 'Geloof ontvangt wonderen op het gebed' van ds. R.C. Boogaard. Vol met alle lessen uit Gods Woord gingen we maandagochtend weer naar huis.



GOD OF GOUD?

TERUGBLIK KINDERAPPÈL 2024

*Als je bidt, zal Hij je geven,
als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen.*

Met honderden zingende kinderen komen de Bijbelwoorden vanzelf in je gedachten: Uit de mond van kinderen heeft God Zich lof bereid.

We kijken dankbaar terug op het kinderappèl. Bij het thema 'God of goud' hebben de kinderen gezongen, gespeeld, geknutseld en geluisterd naar het Bijbelverhaal over de koningin van Scheba. Zij wil de wijsheid en rijkdom van koning Salomo zelf horen en zien. Nog veel meer wijsheid is te vinden in Jezus Christus, Die Zelf zegt: meer dan Salomo is hier!

We hebben ruim 2700 kinderen en 475 leidinggevenden ontmoet in zes (bijna) volle kerken: in Genemuiden, Kesteren, Lunteren, Putten, Sommelsdijk en voor het eerst nu ook in Ridderkerk. Fijn dat je er was!

Kennen de kinderen de tekst nog mét de gebaren? Doe maar mee!

De *vreze des Heeren* is het *beginsel* der wijsheid; *allen* die ze doen, hebben *goed verstand*; *Zijn lof* bestaat tot in der *eeuwigheid!*
Psalm 111:10



nog veel meer wijsheid is te vinden in Jezus Christus, Die Zelf zegt: meer dan Salomo is hier!