



HET LEVEN VAN

Job

De rijkste man of vrouw van het land. Zou jij dat willen zijn? In het land Uz is dat Job. Iedereen kent hem wel. Hij is vader van 10 kinderen en hij heeft heel veel dieren: schapen, kamelen, ossen, ezeltinnen. En op zijn boerderij werken heel veel knechten en dienstmeisjes. Wat is Job rijk hè? Misschien denk je wel: als ik dat allemaal had, was ik echt gelukkig!

Maar nog groter dan alle rijkdom is dat Job de Heere dient. Hij is oprecht en leeft netjes. Hij helpt mensen die het moeilijk hebben. En hij wil geen zonden doen. Als Jobs kinderen bij elkaar komen om feestelijk te eten, brengt Job de volgende ochtend een offer aan de Heere. Want, denkt Job, misschien hebben mijn kinderen tijdens de maaltijd wel zondige dingen gedaan. In de Bijbel staat over Job geschreven dat hij oprecht, vroom en

Lees in je Bijbel:

Job 1



Juf Lysanne

Puzzel mee!

godvrezend is en dat hij wijkt (weggaat) van het kwaad. Wat een mooie woorden hè? Leef jij net als Job?

Op een dag komt er een knecht bij Job. Hij heeft verdrietig nieuws. Hij vertelt dat hij samen met de andere knechten bij de runderen en ezinnen in het veld was, toen de vijanden een inval deden. Al het vee is meegenomen en de knechten zijn gedood. Behalve hij... Wat schrikt Job!

Als de knecht is uitgesproken, komt de volgende knecht. Ook hij heeft slecht nieuws. Door onweer zijn alle schapen en herders, behalve hij, omgekomen! Een derde knecht vertelt dat ook de kamelen van Job zijn weggevoerd en de knechten gedood zijn door vijanden. En dan komt er een vierde boodschapper. 'Job, uw kinderen waren samen aan het eten. En plotseling kwam er een storm, waardoor het huis instortte. Al uw kinderen zijn gestorven...'

Wat erg! Verdrietig buigt Job zijn hoofd. Alles is hij op één dag kwijtgeraakt. En toch... Hoor, wat Job zegt: 'Naakt (zonder rijkdom, bezit) ben ik geboren en naakt zal ik begraven worden. De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam des HEEREN zij geloofd!'

Hoe kan dat? De duivel dacht dat Job de Heere niet langer zou dienen als hij niet meer rijk zou zijn. En daarom had hij alles van Job afgenomen. Maar dat is niet wat er gebeurt. Job wist dat hij alles van de Heere gekregen had en dat hij er geen recht op had. Daarom kon hij nog steeds de Heere loven!

Puzzel 60

Lees in je Bijbel Job 1 (vers 1-3, 20-22) en zoek de ontbrekende woorden op in de woordzoeker.

Job woont in het land (____). Job was (____), (____) en (____), en wijkende van het kwaad. Job had (____) zonen en (____) dochters van de Heere gekregen. Ook had hij 7000 (____), (____) kamelen, (____) juk ossen en 500 (____).

Toen Job alles afgenomen was, stond hij op. Hij (____) zijn mantel, hij schoor zijn (____), viel op de (____) en (____) zich neder. Hij zei: de Heere heeft (____), de Heere heeft (____), de (____) des Heeren zij geloofd!

J	O	B	B	A	L	N	B	I	V	N
F	T	G	A	V	E	O	S	E	I	E
R	E	R	E	M	O	H	C	T	F	N
T	D	D	O	G	O	R	H	O	H	N
E	U	N	R	O	E	C	A	W	O	I
E	E	N	F	U	E	V	P	O	N	L
G	O	D	V	R	E	Z	E	N	D	E
D	P	D	P	E	U	H	N	N	E	Z
V	R	O	O	M	H	E	C	E	R	E
R	E	I	Z	E	V	E	N	S	D	!
D	R	I	E	D	U	I	Z	E	N	D

Inzenden!

Stuur de zin die overblijft in op de website. Noem daarbij: 'puzzel 60'.



JONGERENDAGEN 16-

Vrucht van de Geest

Aron Zwaan

LID VAN WERKGROEP
JONGERENDAGEN

Wie zaterdagochtend 2 maart 2024 een ochtendwandelingetje over de Utrechtseweg in Amersfoort maakte zal toch even zijn wenkbrauwen opgetrokken hebben. Wat doen al die jongeren op het plein bij het Van Lodenstein College? Het is toch zaterdag? Zijn ze normaal gesproken juist niet blij als ze een dag niet naar school hoeven?



Toch zijn ze er. Ruim 400 jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar, en veel van hun leidinggevenden, bezochten in Amersfoort de jongerendag van de HHJO. Met zoveel jongeren in een aula gaat het er zeker niet rustig aan toe. Toch wordt het muisstil als kwart voor 10 het introfilmpje start. We zien een leeftijdsgenoot die zich afvraagt wat de vrucht van de Geest nu precies is. Hoe ze ook zoekt, een antwoord komt er niet. Maar daar zal in de loop van de dag vast verandering in komen.

Met de jongerendagen streven we verschillende doelen na. Allereerst bezinnen we ons op een Bijbels thema. Dit jaar ging het over 'Vrucht van de Geest'. Nadat we de jongeren welkom geheten hebben, houdt een predikant een appelwoord. Vervolgens doen we een interactieve quiz, en daarna zijn er workshops waarin het appelwoord inhoudelijk, muzikaal of creatief verder uitgewerkt wordt. Andere workshops maken concrete toepassingen naar het dagelijks leven. Zo waren er bijvoorbeeld workshops over zelfbeheersing en vriendelijkheid. Naast bezinning is er ruimte voor ontmoeting – tijdens de pauzes, maar ook in de actieve workshops. Het is goed om al jong te merken dat je er niet alleen voor staat. En de ervaring leert dat niet alleen de jongeren zelf, maar zeker ook de leidinggevenden daar graag gebruik van maken.



Een week later hielden we hetzelfde programma in Rotterdam nog een keer. Opnieuw was er een zaal vol jongeren stil aan het luisteren, vol overgave aan het zingen, fanatiek met de quiz bezig ('Yes! Ik had in 0,88 seconden het antwoord!', hoor ik naast me), betrokken workshops aan het volgen, of gezellig pauze aan het houden. Zo'n dag vliegt – ook voor ons als organisatie – zo voorbij. Voor je het weet is het alweer half 3 geweest. In mijn oren klinken een paar regels uit een lied dat we zongen nog na:

*Laat mij steeds wijzen Heer, naar Uw genadetroon,
hulp, troost en plaats is daar, bereid door Uwe Zoon.*

Terwijl iedereen de zaal verlaat schiet een jongeman – ik schat hem 13 – me nog even aan. 'Was leuk!', zei hij. En weg is hij weer. Zulke ontmoetingen geven hoop. Of het nu voor ons zichtbaar is of niet, Gods Woord zal niet leeg tot Hem wederkeren, maar voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Hij het zendt.

'Je kan de appelwoorden terugzien op ons YouTube-kanaal'

HHJO

Een schets van de grote lijnen in het Bijbelboek Openbaring

RECENSIE VAN HET BOEK *OPENBARING VOOR JONGEREN*

'Johannes staat op het strand als hij een nieuw visioen krijgt. Hij kijkt uit over de zee. Daar gebeurt iets. Uit de golven komt stukje voor stukje een beest omhoog.' In het Bijbelboek *Openbaring* gaat het eerst over de brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. Daarna volgen er visioenen over draken, engelen en natuurrampen. De apostel Johannes heeft het allemaal gezien en opgeschreven.

In het boek *Openbaring voor jongeren* schrijft Steef Post in 25 hoofdstukken een uitleg bij het laatste Bijbelboek. Het boek is geschreven voor jongeren vanaf 11 jaar en het leest gemakkelijk weg. Bij ieder hoofdstuk wordt aangegeven welk Bijbelgedeelte erbij gelezen moet worden. Aan het einde van ieder hoofdstuk wordt een gespreksvraag gesteld die aansluit op het gelezen gedeelte. Deze vragen gaan niet zozeer over de uitleg van *Openbaring*, maar slaan een brug van de Bijbel naar de leefwereld van jongeren.

Dit boek komt goed tot z'n recht wanneer het in gezinsverband wordt gelezen, bijvoorbeeld iedere



dag een hoofdstuk na het avondeten. De verwerkingsvraag biedt aanknopingspunten voor een goed gesprek. Er is variatie in de vragen. De ene is meer gericht op het hart, de andere vraagt wat zoekwerk in de Bijbel naar bijpassende teksten. Andere vragen gaan over concrete keuzes in het leven. Bij een enkele vraag moet het internet geraadpleegd

worden. Bijvoorbeeld om de ranglijst christenvervolgung van Open Doors te bekijken. Het is aan te raden om dit van tevoren even te printen, anders moet er een telefoon of computer tijdens het gesprek gebruikt worden.

Na het lezen van dit boek hebben jongeren de grote lijnen in het Bijbelboek *Openbaring* gezien. Ze lezen hoe de duivel en de wereld voorbij zullen gaan maar dat Koning Jezus zal overwinnen en dat Zijn kinderen voor altijd bij Hem zullen zijn.

Voor jongeren die meer de diepte in willen gaan bij het onderzoek van de betekenis en de uitleg van *Openbaring* is dit boek minder geschikt. Daarvoor heeft de auteur een ander boek geschreven: *Openbaring begrijpen*.

Uitgeverij de Banier,
95 pagina's, uitgegeven in 2023

Reinier Stoel

