



Schatrijk?!

SCHATRIJK...WANNEER

Bijzonder hè?

De eerste verzen laten al zien hoe rijk koning Salomo is. Per jaar komt er 666 talenten goud binnen. Een talent is ongeveer dertig kilo. Reken maar uit... Dat is bijna twintigduizend kilo goud! Daarnaast krijgt Salomo ook nog belasting van handelaren, koningen en stadhouders.

De troon van Salomo is gemaakt van ivoor met daarop een laag goud. Als je op deze troon wilt gaan zitten, moet je zes treden op. Op elke trede zitten twee leeuwen, aan elke kant een. Wat straalt dat veel macht uit als de koning op de troon zit!

De bekens en schalen van Salomo zijn van goud. Zilver is niet mooi en niet duur genoeg. Salomo heeft ook veel schepen en een groot leger. Duizenden paarden staan in de stallen en hij heeft wel veertienhonderd strijdwagens en twaalfduizend ruiters die kunnen vechten als het nodig is.

Vergadert u geen schatten op de aarde (...)
Maar vergadert u schatten in de hemel (...)
Want waar uw schat is,
daar zal ook uw hart zijn.

Matthéüs 6:19-21

Lees in je Bijbel:

1 Koningen 10:14-29

Puzzel mee!

Juf Erna



BEN JE DAT?

Overall wordt gesproken over de wijsheid en rijkdom van Salomo. Er is in die tijd geen andere koning die wijzer of rijker is dan Salomo. Daarom gaan ze bij hem op bezoek. Ze zijn benieuwd naar de wijsheid die hij van God gekregen heeft en zijn verbaasd over zoveel rijkdom.

Rijkdom, macht en kracht... Salomo heeft het allemaal. Het maakt je misschien wel jaloers. Zo rijk zou je ook wel willen zijn. Maar dan lezen we aan het einde van hoofdstuk 11 dat Salomo sterft. Veertig jaar was hij koning; wijzer en rijker dan wie ook in die tijd. Maar ook hij sterft. Al zijn rijkdom moet hij achterlaten.

Nee, toch niet. Want Salomo was schatrijk! Hij had een schat in de hemel. Die schat blijft! Salomo mag voor eeuwig bij zijn Koning in de hemel zijn. Zijn zonden waren vergeven, hij was door genade een kind van God. Dat is veel meer waard dan al het goud en zilver op aarde. Een kind van God is schatrijk!

Puzzel 59

Kan jij alle woorden wegstrepen in de puzzel? Als je het goed hebt gedaan, kun je daarna in de hokjes onder de puzzel de zin invullen met de overgebleven letters!

- ACHTERLATEN
- LEEUWEN
- STERVEN
- BEKERS
- LEGER
- STRIJDWAGENS
- BELASTING
- MACHT
- TALENT
- GENADE
- PAARDEN
- TROON
- GOUD
- RUITERS
- VECHTEN
- HANDELAREN
- RIJK
- VERGEVEN
- HEMEL
- SALOMO
- WIJSHEID
- KILO
- SCHATRIJK
- ZILVER
- KONINGEN
- SCHEPEN
- ZONDEN

M	S	P	A	A	R	D	E	N	B	A	L	O	M		
Z	A	O	W	N	E	R	A	L	E	D	N	A	H		
O	S	C	A	C	H	T	E	R	L	A	T	E	N		
N	R	A	H	S	S	K	E	D	A	N	E	G	S		
D	E	O	S	T	I	J	C	O	L	S	H	A	T	R	
E	K	M	I	J	R	K	O	E	N	T	M	V	D	K	
N	E	O	L	I	J	E	E	O	L	I	K	E	I	J	L
W	B	L	E	D	U	T	D	Z	N	N	R	E	S		
T	I	J	A	M	W	A	U	I	T	G	T	G	T	H	
N	N	S	E	A	O	L	I	J	U	A	E	E	E	E	
E	O	N	H	G	V	E	N	H	R	R	V	K	N		
L	O	I	N	E	T	H	C	E	V	N	E	D	V		
A	R	A	R	N	I	S	N	E	G	O	N	D	W		
T	T	A	S	S	!	D	N	E	P	E	H	C	S		

Inzenden!

Stuur de zin in op de website. Noem daarbij: 'puzzel 59'.



Oplossing:

OP PAD MET ONZE jeugdwerkadviseurs

Dit keer met Marleen Vos naar de 2e avond van de Vervolg-vertelcursus in de HHG Stellendam.

Vanuit twee kerkelijke gemeenten komen 17 leidinggevenden bij elkaar. De eerste avond hebben we gewerkt aan het vertellen rondom een kernboodschap. Sommigen hebben er al mee geoefend:

- 'Het hielp mij in mijn voorbereiding. Ik wil zo vaak te veel, nu durfde ik iets te laten liggen.'
- 'Mijn vertelling had veel meer een rode lijn.'

Gelijkenissen

Vanavond zoomen we in op het vertellen van gelijkenissen. Waarom vertelde Jezus gelijkenissen? En met welke aanleiding of les? Bij de meeste gelijkenissen is het niet de bedoeling dat je alles vergeestelijkt. We oefenen dit aan de hand van enkele gelijkenissen.

Ik-persoon

Daarna gaan we in groepen van drie aan de slag met de volgende opdracht. Elke groep kiest uit een geschiedenis drie momenten die ze vanuit de ik-persoon gaan uitwerken en vertellen.

Het is bijzonder om daarna het resultaat te horen. De één wat onwennig, de ander vrijmoedig, de één lezend, de ander vertellend. Maar allen zijn ze enthousiast. Als luisteraar worden we meegetrokken in de vertellingen vanuit Ruben, Jozef en David. Als je zo in David kruipt, vraag je je nog meer af: 'wat zou ik gedaan hebben?'

We bespreken de plussen en minnen én de uitdagingen en beperkingen bij deze vorm van vertellen. Wanneer doe je het wel of niet? Wat vraagt het van jou en wat doet het met de betrokkenheid? Zeker bij oudere kinderen kan het invloed hebben op de luisterhouding.

Opnieuw valt het me op: het gezamenlijk bestuderen van Gods Woord geeft verwondering en lof. Dan wordt God grootgemaakt in de vertellingen!

Vervolg

Gezien het enthousiasme in de groep acht ik de kans groot dat er volgend jaar weer een 'opfrisavond' gepland wordt. Prima hoor, laat het maar weten, ik kom graag!



Marleen

Jeugdwerkadviseur



Als je zo in David kruipt, vraag je je nog meer af: 'wat zou ik gedaan hebben?'



Terugblik Bijbelstudieconferentie

23+

Van 9 tot en met 12 februari was de Bijbelstudieconferentie 23+. De werkgroep had alles tot in de puntjes voorbereid en op vrijdagavond stroomde het conferentieoord vol. De deelnemers kwamen uit heel Nederland naar Bennekom. Alle 98 plekken waren gevuld en dat is iets om dankbaar voor te zijn.



Tijdens dit weekend is er stilgestaan bij het gebed aan de hand van verschillende hoofdstukken uit het Bijbelboek Daniël. Op vrijdagavond hield ds. H. van der Ziel een lezing over Daniël 2:1-49. Zaterdagmorgen was het ds. C.P. de Boer (CGK) die een lezing hield over Daniël 6:1-29. Beide lezingen zijn terug te kijken op het YouTube-kanaal van de HHJO.



Zaterdagmiddag was er tijd om te ontspannen. 's Avonds splitste de groep zich in tweeën. De ene helft ging een actief spel doen, de andere groep heeft gezongen. Zondag zijn we twee keer naar de HHG Ederveen geweest. In de morgendienst ging ds. D.A. Pater voor. De tekst voor de preek was Daniël 9:1-27. In de middagdienst preekte ds. N.P.J. Kleiberg over de tekst uit Hebrëeën 4:14-16. Maandagmorgen is het hele oord weer opgeruimd en vertrok iedereen weer.

Tijdens de conferentie zijn er veel lessen getrokken uit Gods Woord. Het eindigde zondagavond met de reden waarom er vrijmoedigheid is om tot God te gaan. De Hogepriester, Jezus, de Zoon van God is de hemelen doorgegaan om van Gods troon een genadetroon te maken.

WAAROM DUURT DE LIJDENSTIJD 7 WEKEN EN ADVENT MAAR 4 WEKEN?

Het is een heel vroeg kerkelijk besluit om in de weken voorafgaand aan de kerstdagen stil te staan bij advent. In de loop van de kerkgeschiedenis zijn dat 4 weken geworden. Advent komt van het Latijnse 'adventus' en betekent 'aankomst'. Wij zijn dan gewend om 4 zondagen stil te staan bij de komst van het Kind van Bethlehem naar deze aarde. Tegelijkertijd staan wij die 4 zondagen stil bij de wederkomst van de Zaligmaker op de wolken van de hemel. Aan het Paasfeest ging in de Vroege Kerk een tijd van 40 dagen vasten vooraf. Een tijd van boete en berouw behoort ons dan te brengen bij de lijdende Knecht van de Heere. Het is onze gewoonte om dan 7 lijdenszondagen aan te houden. Die zondagen volgen wij de Zaligmaker op de voet naar het kruis, en ontmoeten de lijdende Christus op de Goede Vrijdag op Golgotha.



ds. J.W. Baan

Jongeren