



# De koningin van Scheba

**Ja, daar is Jeruzalem! Na een heel lange reis ziet de koningin van Scheba de stad liggen. Maar kijk eens goed, wat heeft zij allemaal bij zich? Haar wagens liggen vol met spullen, de kamelen zijn zwaar bepakt. Wat komt zij in Jeruzalem doen en waarom heeft ze deze lange reis gemaakt?**

**D**e koningin is onderweg naar koning Salomo. In haar land heeft ze over hem gehoord. Nu ze op bezoek komt, heeft ze heel veel spullen voor Salomo meegebracht die ze graag aan hem wil geven: goud, kostbare stenen en allerlei specerijen. Maar waarom maakt de koningin nu zo'n lange reis om deze koning te ontmoeten? Zij wil hem allerlei vragen stellen. Ze heeft gehoord dat de koning heel rijk, maar ook heel wijs is. En dat hij die wijsheid van de Heere heeft gekregen.

Salomo en de koningin van Scheba gaan met elkaar in gesprek. En wat een wonder! Salomo kan antwoord geven op alle vragen die de koningin hem stelt. God heeft hem zoveel wijsheid gegeven dat geen enkele vraag van de koningin te moeilijk is. De koningin van Scheba is ervan onder de indruk en ze vertelt tegen de koning dat het waar is wat ze in haar land over hem heeft gehoord. Eerst geloofde ze niet wat er over Salomo werd verteld, maar nu zegt ze: 'Over de helft van uw wijsheid en uw rijkdom had ik nog niet gehoord!'

Nadat ze dit allemaal heeft gezien kan de koningin niets anders doen dan ook de Heere prijzen voor alles wat Hij aan Salomo heeft gegeven. De koningin had misschien nog wel nooit eerder van de Heere gehoord, maar toch is ze zo onder de indruk van wat ze ziet, dat ze begrijpt dat dit alleen van God kan zijn. En jij? Jij hebt waarschijnlijk al heel vaak over de Heere gehoord. Vertel jij ook goede dingen over de Heere tegen andere mensen?

**Lees in je Bijbel:**

**1 Koningen 10:1-13**



# ba op bezoek

Juf Hanneke



Puzzel mee!

## Puzzel 58

Los jij de rebus op zodat je weet welke zin er uitkomt?

-ur	-j	sp=g	h=v -a:	a:=eb -r	-mu	-h -d:	-o -l	
-vl -e	-b s=k	k=v -o	b=d -l	n=s	u=e s=d	m=v -d	h=k	l=a t=mo
!	f=zo	kr=h	-ep	o <sub>i</sub> =n	-k p=it	-ld	n=d	!

**Insturen!**  
Stuur de zin in op de website. Noem daarbij 'puzzel 58'.



'Hoe weet ik  
nu zeker dat

**Christus**

ook voor mij  
gestorven is?'

**Je stelt een belangrijke vraag. Graag zoek ik samen met je naar een antwoord. Daarvoor moeten we naar het Woord van God. In dit Woord word jij opgeroepen om je met God te laten verzoenen.**

De vraag voor jou is niet allereerst of Christus voor jou gestorven is, maar of jij je met Hem laat verzoenen. Deze verzoening ontvang je in de weg van het geloof. Dit geloof ontstaat door het Woord en de Heilige Geest. Je vertrouwt je dan toe aan het volkomen werk van Jezus Christus. Dit oprechte vertrouwen wordt zichtbaar in je leven door de vruchten. Deze vruchten zijn bijvoorbeeld: het oprechte geloof in de Heere Jezus, kinderlijk ontzag voor God, droefheid naar God en een verlangen om voor God te leven.

Nu kan er achter je vraag een misvatting schuilgaan. Wanneer ik jou live zou spreken, dan zou ik doorvragen wat je precies bedoelt met deze vraag. De misvatting zou kunnen zijn dat je denkt dat Christus' offer beperkt is en dat je daarom niet weet of jij wel mag geloven.

De Dordtse Leerregels weerleggen deze misvatting (DL 2.3). Het offer van Christus is voldoende voor de hele wereld. Wel is zeker waar dat Christus' offer alleen ten goede komt aan hen die oprecht in Hem geloven (DL 2.7). De vraag is dus of jij oprecht in Hem gelooft. Dit geloof wordt aangevochten, voortdurend en intens. Toch brengt God Zijn kinderen door Zijn Woord en Geest steeds weer bij de gekruisigde Christus.

Laat ik een voorbeeld geven om dit te verhelderen. Hoe wist Noach dat de ark voor hem bestemd was? Door in de ark te gaan.

Alleen het feit dat er een ark was, redde hem niet. Hij moest erin zijn. Zo is het ook voor jou. Jij moet in de Ark van het behoud gaan, dat is in Hem geloven. Alle mensen moesten de ark binnengaan, maar velen weigerden. Hun ondergang was hun eigen schuld. Noachs behoud was Gods genade. Zo is het vergelijkenderwijs ook met Christus' offer. Het offer is afdoende voor de hele wereld, maar effectief voor Gods kinderen.

God leert ons dat wij in onszelf arme zondaren zijn en blijven. Paulus riep het uit: 'Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezees doods?' Wij worden in dit leven nooit beter dan Paulus. Juist deze klacht getuigt van het oprechte geloof. Toch antwoorden we in hetzelfde geloof, boven alle inwonende zonde en aanvechting uit: 'Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere.' In de weg van dit afzien van jezelf en het zien op Jezus Christus leer je dat Hij voor je gestorven is.



ds. G.T. van Appeldoorn

#### LEESTIP

- Johannes 3:16-36
- Zondag 23 uit de Heidelbergse Catechismus
- Hoofdstuk 2.3-7 van de Dordtse Leerregels.

## Ouders, stel je vraag!

De HHJO is er ook voor de ouders. Daarom willen we in de komende periode een aantal van jullie vragen in *Zicht op de kerk* beantwoorden. Heb je een vraag over mediagebruik, seksuele opvoeding of bijvoorbeeld het geloofsgesprek met je kinderen? Of heb je een vraag over andere thema's die je als opvoeder tegenkomt?

Stel je vraag dan uiterlijk 14 maart anoniem via de volgende link: <https://www.hhjo.nl/stel-je-vraag>.  
Of scan de QR-code



De jeugdwerkadviseurs van de HHJO en andere ervaringsdeskundigen zullen antwoord geven op je vraag.

## Toerusting tijdens het scrollen



De nieuwe serie op Instagram al gezien?

Boeken lijken soms niet meer van deze tijd. Toch kunnen we er nog zoveel mooie lessen uithalen. Daarom nemen we verschillende boeken met jullie door. We zijn begonnen met het boek *Christen zijn in het dagelijks leven* van J.C. Ryle.

Elke dinsdag en donderdag bespreken we in een video van 60 seconden de essentie van een hoofdstuk uit het boek.

Heb je een boek waar jij meer over wilt weten? Laat het ons weten via Insta of mail naar [jvanwalsem@hhjo.nl](mailto:jvanwalsem@hhjo.nl) en misschien wordt dat wel het volgende boek dat we gaan bespreken.

Check ons Instagramkanaal



## Regionale toerustingsavonden

Oog hebben voor alle jongeren in de gemeente. Niet alleen voor hen die naar catechisatie, club of vereniging komen, maar juist ook voor jongeren die wel lid zijn maar meer op afstand staan. Veel gemeenten hebben een vorm van jongerenmentoraat ingevoerd. In de praktijk blijken er verschillende uitdagingen te zijn. Daarom biedt de HHJO regionale toerustingsavonden aan om gemeenten te ondersteunen. Een bijkomend voordeel is dat wij van elkaar kunnen leren.

**Van harte welkom op de regionale toerustingsavonden.**

Voor meer informatie en aanmelden zie de website of scan de QR-code.

REGIONALE TOERUSTINGS-AVOND



## Jongeren mentoraat

D.V. 16 april 2024 | Tijd: 19:45 - 21:30 uur  
HHG Ridderkerk

D.V. 23 april 2024 | Tijd: 19:45 - 21:30 uur  
HHG Putten

Voor informatie en aanmelden  
[hhjanl/agenda/jongerenmentoraat](https://www.hhjanl.nl/agenda/jongerenmentoraat)

Voor de doelgroepen:  
Ouderling/diaken  
Coördinator jeugdmentoraat  
Mentor/buddy  
Andere belangstellende

