



# De inwijding van de tempel

**D**e priesters komen eraan en brengen de ark naar binnen. Ze schuiven het dikke gordijn dat in de tempel hangt opzij. Ze gaan het heilige der heiligen binnen. Daar zetten ze de ark neer. Plotseling komt er een wolk in de tempel. De wolk vult heel de tempel. Dit is het teken dat de Heere in de tempel komt wonen.

Kijk, daar is koning Salomo. Hij had van de Heere de opdracht gekregen om de tempel te bouwen. Alle mensen kijken naar hem. Hij houdt zijn handen omhoog naar de hemel en begint te bidden. Alle mensen bidden mee.

Vandaag is het een bijzondere dag! De mensen zijn blij! Ja, want de tempel wordt vandaag ingewijd. Dat betekent dat de Israëlieten vandaag voor het eerst naar de nieuwe tempel gaan. Daarom danken de mensen de Heere en vieren ze feest.

Lees in je Bijbel:

1 Koningen 8



Juf Naomi

**Puzzel mee!**

# Puzzel 57

Salomo vraagt aan de Heere of Hij in de tempel wil blijven wonen. Hij vraagt ook of de Heere de gebeden van de mensen, die komen bidden in de tempel, wil verhoren. In de tempel mogen de mensen het tegen de Heere vertellen als ze gezondigd hebben. Zo bidt Salomo ook of de Heere de zonden van het volk wil vergeven.

Koning Salomo en de Israëlieten brengen offers aan de Heere om de Heere te danken. Salomo is zo blij en dankbaar dat de tempel klaar is. Hij offert wel 22.000 runderen en 120.000 schapen. Het feest duurt niet één dag. Nee, wel twee weken lang! Daarna gaan de mensen blij naar huis. Ze zijn blij dat de Heere deze tempel aan hen heeft gegeven en dat Hij daarin wil wonen. Zo kunnen ze steeds weer naar Zijn huis gaan om daar te offeren, te zingen en te bidden.

Wij hebben geen tempel meer. Wij hebben de kerk. Ook daar woont de Heere. Wij mogen elke zondag naar de kerk gaan om de Heere te zoeken. Daar mogen we voor Hem zingen en tot Hem bidden. We mogen luisteren naar de dominee. Hij leest met ons uit de Bijbel en vertelt daarover. Daar horen we wat de Heere tegen ons wil vertellen. Ga jij zondag ook weer mee?

De Israëlieten waren blij dat de bouw van de tempel klaar was. Ze waren blij dat de Heere in de tempel kwam wonen. Los onderstaande rebus op. Dit zijn drie zinnen uit een berijmde Psalm. Hierin gaat het ook over Gods huis. Vul de vierde zin van de Psalm zelf aan. Ken jij deze Psalm nog niet? Vraag dan aan je ouders/broer/zus om je te helpen.

 js=k □□	 p=b □□□	 h=v, -t    +d □□□□□□
---	---	--

 -t    p=n □□□□□□	 p=m □□□	 b=m □□
--	---	--

 -e    -en + ig □□□□□□□□	 -p    -i, l=kt □□□□□□
--	--

 m=z, -r □□□	 -n □□	 m=st □□□□□
---	---	--

 b=g, -l    z=r, p=d □□□□□□	 -k □□	 -ld, +r □□□□	 -e, +s □□□
---	---	--	--

 □□□□	 as=e □□	 m=g □□□□
---	---	--

□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□
□□□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□

**Inzenden!**  
Lever alle vier de zinnen in op de website. Noem hierbij 'Puzzel 57'.

# Beste lezer,

In de wereld waarin wij leven wordt geweldig aan onze jongeren getrokken. Door de social media worden ze 24/7 onafgebroken beïnvloed door het wereldse denken. Als het gaat over thema's als huwelijk en seksualiteit. Maar ook een sterk gericht zijn op het hier en nu. Alles moet uit het leven gehaald worden. Daardoor raakt de eeuwigheid op de achtergrond en dreigen zonde en genade, Christus en de kerk voor hen iets vreemds te worden. Daarnaast is er in het kerkelijk leven ook veel verwarring over allerlei geloofsvragen.

Daarom is het meer dan ooit van groot belang dat onze jongeren Bijbels toegerust worden. Dat ze geworteld raken in de Schriften en de belijdenis. En vooral: dat er mensen om hen heen staan die hen tot Christus leiden.

Het jeugdwerk vormt daarbij een belangrijke schakel.

Het is de taak van de HHJO om daarbij te ondersteunen. Daarbij valt te denken aan het ontwikkelen van Bijbelstudiemateriaal, het organiseren van activiteiten en conferenties. En niet te vergeten: het toerusten van leidinggevenden en ouders. Dat kost het nodige.

**Omdat onze jongeren ons ter harte gaan, doen wij als HHJO een vrijmoedig beroep op uw financiële steun en gebed. Opdat het zaad Hem zal dienen (Psalm 22:31).**

Hartelijke groet,

**Ds. P. den Ouden**  
Voorzitter  
commissie jeugdwerk



# Een vraag van een jongere over de lijdensstijd



**'Hoe kan je uitleggen waar Pasen nu echt over gaat zonder dat iemand kennis van de Bijbel heeft, en dus een ander beeld van Pasen heeft?'**

Je wilt graag iets delen over Pasen. Wat fijn om te merken dat er een verlangen in jou is om daarover te praten! Moeilijk is dat niet, hoor. Misschien dat het je verbaast dat ik dat zo zeg, maar ik meen het. Ik zou maar gewoon aansluiten bij wat die ander weet. Het kan zijn dat jouw buurman weet dat Pasen 'iets met Jezus' te maken heeft, maar meer niet. Dan kun je uitleggen dat Jezus gestorven is en weer opgestaan. Als hij alleen maar denkt aan paaseieren en een vrije dag, vraag dan eens: 'Weet je waar Pasen eigenlijk vandaan komt?' Vertel maar gewoon dat er eens een Man op deze aarde leefde Die aan het kruis stierf en voor jou opstond uit de dood.

Je voelt, denk ik, wel aan dat die twee woordjes 'voor jou' heel belangrijk zijn. Het is van groot belang dat jij door het geloof kunt vertellen dat Jezus voor jou stierf en opstond. Dat komt dichtbij voor die ander, of het nu je onchristelijke voetbalvriend is of je kerkelijke collega. Het gaat ten diepste niet om *uitleggen* maar om *getuigen!* Niet praten over een Jezus-op-afstand met Wie je verder niet veel hebt. Maar vertellen over een Jezus Die je hebt ontmoet! Want als die ander merkt dat jij Jezus hebt ontmoet, moet die Jezus wel leven. Op z'n minst toen jij Hem hebt gezien.

Natuurlijk krijg je dan de opmerking te horen: 'Er is nog nooit iemand teruggekomen die over Hem kon vertellen.' Oftewel: we gaan nooit zeker weten of Hij leeft. Toen ik een keer meedeed aan een evangelisatieactie in de Amsterdamse Bijlmer, zei een jonge vrouw dat ook tegen mij. Deze vrouw had paranormale gaven. Dat betekent dat ze allerlei dingen kon aanvoelen en voorspellen. Ik herinner me dat ze heel vriendelijk met me in gesprek ging over God en de Bijbel. Maar toen ik haar vertelde dat Jezus is opgestaan uit de dood, haakte ze af. Daar wilde ze niets van weten! Achteraf zei een meer ervaren evangelist tegen me: 'Dat maak ik vaker mee. Jezus' dood – dat gaat nog wel. Maar Zijn opstanding roept verzet op. De duivel wil niet weten dat Jezus is opgestaan. Als dat zo is, is z'n spel uit.' En daarom mogen we juist over die opstanding spreken. Want of de duivel het nu wil of niet: Jezus leeft in eeuwigheid!

Ds. T.A. Bakker

Steun ons via de QR-code  
of ga naar onze website  
[https://www.hhjo.nl/steun.](https://www.hhjo.nl/steun)



De jeugdwerkadvisers van de HHJO zijn in de avond vaak op pad om leidinggevenden, ouders en kerkenraadsleden toe te rusten. In deze serie neemt elke jeugdwerkadviser jullie een avond mee op pad.

# OP PAD MET ONZE jeugdwerkadvisers

Na een ritje van een halfuur parkeer ik donderdagavond 18 januari mijn auto tegenover het Van Lodenstein College in Hoevelaken. Het is de plek waar de plaatselijke gemeente elke zondag samenkomt. Die avond ben ik uitgenodigd om met de leidinggevenden van het jeugdwerk en de kerkenraad na te denken over hoe we identificatiefiguur kunnen zijn voor de kinderen en jongeren waar we mee omgaan. Ook al is het onderwerp voor mij bekend, toch is het elke avond weer afwachten hoe de avond verloopt. Want welke vragen komen er? En wat voor ervaringen nemen de aanwezigen mee?

Ds. Kazen opent de avond vanuit Filippenzen 3. Paulus zegt daar: 'Weest mede mijn navolgers'. Huh? Paulus, zet jij jezelf niet teveel centraal? Dat is niet zijn bedoeling. Wel beseft hij heel goed zijn voorbeeldrol. We leren uit dit gedeelte dat de christelijke levenswandel voor ons ook noodzakelijk is. Want jongeren kijken naar ons.

De inleiding start ik met de vraag aan de veertien aanwezigen: wie was vroeger een voorbeeld voor u/jouzelf? Verschillende antwoorden volgen: mijn oma, mijn ouders, de ouderling van catechisatie, een atleet, mijn docent. Vervolgens spreken

we daar met elkaar over door. Wat maakt dat je iemand tot voorbeeld voor jezelf stelt? En wat zegt de Bijbel over volgen en navolgen?

Net voor de koffiepauze geef ik een opdracht: kies één Bijbels identificatiefiguur, en schrijf op waarom je hem of haar kiest. Op welke manier kun je in het eerstvolgende contact met een jongere daar iets van overnemen? Dan zie je hoe rijk de Bijbel is, want een grote variatie aan namen komt voorbij. Ruth, Salomo, Job, Esther, Noach, David, Johannes (de apostel), een Romeinse overste, Daniël. Natuurlijk, deze Bijbelse figuren zijn zelf geen heiligen, maar we kunnen zeker veel van hen leren.

Identificatiefiguur zijn is niet mijzelf centraal zetten, maar juist heenwijzen naar Christus. De avond vliegt om. Rond kwart voor tien sluiten we af en dankbaar stap ik weer in de auto naar huis.

**Welke indruk laat u achter in het contact met jongeren?**



Wim Klop

