

Bijbelstudieconferentie 18+

# Blijmoedig geleven

met de *Filippenzen*



## Deelthema's:

1. In het Evangelie van Christus | ds. R.P.van Rooijen
2. In de gezindheid van Christus | ds. K.I Kaptein
3. In de winst van Christus | ds. JA. Kloosterman
4. In de kracht van Christus | ds. A.I. Kazen

Datum:  
Locatie:

D.V. 28-31 maart 2025  
Natuurvriendenhuis De Bosbeek, Bennekom





## THEMA: 'BLIJMOEDIG GELOVEN MET DE FILIPPENZEN'

Het overkomt de meesten van ons wel eens, dat je je ergert aan jezelf. Je maakt een domme fout of bent niet tevreden met je uiterlijk. En we maken ongetwijfeld weleens iets mee wat onze stemming drukt. In het kleine, als je kletsnat regent. Of in het grote wanneer je ziek wordt of een vriend of familielid kwijtraakt.

Paulus houdt ons in de brief aan de Filippenzen een spiegel voor. Hij zit in de gevangenis en kan daardoor niet gaan en staan waar hij wil. Eten en drinken zijn niet om over naar huis te schrijven, en dat doet hij dus ook niet naar de Filippenzen.

Nee, Paulus noemt slechts dat hij in de gevangenis zit, maar verblijdt zich ook in die omstandigheden dat het Evangelie des te meer verkondigd wordt. Over zichzelf maakt hij zich niet druk, als de verkondiging van het Evangelie maar doorgaat en steeds meer mensen over Jezus Christus horen.

Paulus beschrijft deze houding in Filippenzen 2. Hij roept in dit hoofdstuk op om ons nederig op te stellen. Jezus is daarin ons voorbeeld. Hij heeft de hemelse heerlijkheid verlaten, heeft alles opgegeven om Zijn Vader te dienen en onze zaligheid tot stand te brengen.

Die gezindheid krijgen wij ook als we het Evangelie van Jezus Christus geloven, als Jezus in ons leeft en wij in Hem. In alles zijn we dan, net als Paulus, op Christus gericht en op meer en meer kennis van Hem en van Zijn dood en opstanding. Het jagen naar deze kennis levert ons maximale winst: delen in de volmaaktheid van Christus.

Paulus richt zich dus in alles op Christus. Hij is in alles van Hem afhankelijk. Zo kan Paulus tegelijk dankbaar zijn voor het meeleven van de Filippenzen en zeggen dat hij ook zonder dit meeleven zou kunnen. Hij vermag alle dingen door Christus, Die hem kracht geeft.

In de twee lezingen op vrijdag en zaterdag en de twee preken op zondag staan we stil bij de thema's die hierboven beschreven staan. Zo krijgen we een goed beeld van de rode draden in deze brief en leren we meer over Wie Christus is. Hopelijk helpt de bestudering van de Filippenzenbrief om meer van onszelf af te zien en onze blik op Christus te richten, dé Bron van blijdschap.



Als we in de blijdschap van Christus delen en leven, stimuleert dat ongetwijfeld om onze creativiteit in Zijn dienst te besteden. Paulus schrijft hierover aan de Filippenzen:

*‘Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wél luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt datzelve. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn.’*

*Filippenzen 4:8-9*

Over wat hier precies staat, denken we na tijdens de momenten van stille tijd. Verschillende concrete voorbeelden uit de Bijbel lezen we rondom de maaltijden. We bidden dat God Zijn aangezicht, vol vrolijkheid en licht, over ons laat stralen. Zo hopen we voor ons allemaal op ‘onbegrensde blijdschap’ die ‘ten hoogste toppunt stijgt’ (naar Psalm 68 vers 2 berijmd).



# 1

## DEELTHEMA 1: 'BLIJMOEDIG GELOVEN IN HET EVANGELIE VAN CHRISTUS'

Filippenzen 1:1-11 en 27-30

*Ds. R.P. van Rooijen*

De brief aan de Filippenzen wordt wel de vriendelijkste brief genoemd die in de Bijbel staat. Paulus verheugt zich in de christenen daar, omdat ze gemeenschap hebben aan het Evangelie. Die gemeenschap is gewerkt door Jezus Christus. Hij zal die gemeenschap ook in stand houden tot de dag waarop Hij terugkomt en de gemeenschap volmaakt zal zijn.

Tot die dag moeten de Filippenzen, en wij met hen, wandelen overeenkomstig het Evangelie. Dat houdt eensgezindheid in, 'samen in de Naam van Jezus' strijden tegen tegenstanders van het Evangelie en lijden omwille van Zijn Naam. Zo breidt de verkondiging van het Evangelie uit, ook als de omstandigheden van Paulus daar niet aan lijken bij te dragen.

Wat houdt de gemeenschap met Jezus Christus in? Hoe komen we in die gemeenschap en hoe groeien we erin? Wat houdt het in om volgens het Evangelie te wandelen? Deze vragen komen naar voren in deze lezing, opdat ook wij onze blijdschap vinden in Christus.

### Gespreksvragen

1. Wat is blijmoedigheid? Denk daarbij ook aan Romeinen 12:8 en 2 Korinthe 9:7.
2. Noem enkele woorden uit dit hoofdstuk waaruit deze blijmoedigheid blijkt. Hoe is hierin de relatie met het Evangelie (wat betekent dat woord trouwens...)?
3. Wat betekent 'beproeven' in vers 10? Vergelijk dit met Romeinen 12:2.
4. Hoe blijkt 'blijmoedigheid' in je dagelijkse praktijk?
5. Wat is uiteindelijk het verlangen van de apostel? Zie ook 1 Thessalonicenzen 2:17. In deze brief blijkt steeds Paulus' diepste verlangen. Vandaar zijn blijmoedigheid. Is Paulus' begeerte ook die van jou?



## 2 DEELTHEMA 2: 'BLIJMOEDIG GELOVEN IN DE GEZINDHEID VAN CHRISTUS'

Filippenzen 2:1-18

*Ds. K.J. Kaptein*

Wandelen volgens het Evangelie houdt eensgezindheid in. Dat betekent dat de Filippenzen zich nederig opstellen, zoals Jezus Christus ons voor heeft gedaan met Zijn komst naar de aarde. Eigen belang en eigen eer zijn ondergeschikt aan die van een broeder of zuster in Christus, ook al gaat dat al onze logica te boven. Christus is het die ons deze houding voorhoudt én geeft.

Deze houding van nederigheid en zorgen voor elkaar, streven naar vrede en vermijden van ruzie en onenigheid, bevordert de blijdschap van Paulus, van de Filippenzen, van ons en van God. Wat een heerlijke en heilzame uitstraling gaat er van deze houding uit!

Wat houdt deze nederige houding precies in? Hoe verhoudt die zich tot de algemene tendens om assertief te zijn en jezelf te ontplooiën? Wat betekent deze houding voor je positie en functioneren in de kerkelijke gemeente? In de lezing zoeken we naar antwoorden op deze vragen naar aanleiding van Filippenzen 2.

### Gespreksvragen

1. Wat vind je van de volgende stelling? Trots zijn op jezelf en op jouw prestaties passen niet bij een christelijke levenshouding.
2. Er is een lied dat luidt: 'Ik wens te zijn als Jezus, zo need'rig en zo goed; Zijn woorden waren vriend'lijk; Zijn stem was altijd zoet.' Wat denk je, wordt de lat niet té hoog gelegd en is dit wel haalbaar? Lees en vergelijk ook Johannes 13:15-17 en Johannes 15:4 en 5.
3. Het lied geciteerd in vraag 1 gaat verder: 'Helaas! 'k ben niet als Jezus, dat ziet een elk aan mij; och, Heiland wil mij helpen, en maak mij zo als Gij.' Wat moet je doen als je merkt dat jouw leven, voor jou gevoeld, in de verste verte niet op het leven van Jezus lijkt?
4. In 2 Korinthe 3:3 zegt Paulus dat de gelovigen een brief van Christus zijn, een brief die door anderen gelezen werd (zie vers 2). Door wie is die brief geschreven en wat zegt dat? Wat heeft Galaten 5:22 in dit verband te zeggen?
5. Vind jij dat wij geneigd zijn om meer aandacht te hebben voor de christelijke leer dan voor het christelijke leven? Ziet de wereld bij ons iets terug van de gezindheid van Christus? Hoe dan?



# 3

## DEELTHEMA 3: 'BLIJMOEDIG GELOVEN IN DE WINST VAN CHRISTUS'

Filippenzen 3:1-21

*Ds. J.A. Kloosterman*

Hoe heerlijk is het om Christus te kennen! Paulus heeft er alles voor over. Al zijn eigen bijdrage beschouwt hij als 'schade en drek', 'afval en kak', waar je niets aan hebt en zo snel mogelijk wegdoet. Zijn afkomst, zijn status, zijn ijver, het stinkt nog harder dan zo'n Rendac vrachtwagen met dode dieren, waarvoor je je neus dichtknijpt als die voorbijrijdt.

Nee, Paulus jaagt naar de kennis van Christus, van Zijn dood en opstanding. Niet door eigen rechtvaardigheid, maar door geloof in Hem. Hij is gegrepen door Christus. Daarom vergeet hij wat achter hem ligt en jaagt hij naar de overwinning, als een renner of coureur die de eerste prijs wil halen, terwijl de winst gegarandeerd is. Hij is, samen met de Filippenzen en alle gelovigen, burgers van de hemel, waar Christus is, de Overwinnaar.

Hoe ziet het vergeten van ons verleden en van onze eigen rechtvaardigheid eruit? Wat houdt de kennis van Jezus Christus in? Hoe jagen wij met Paulus naar die kennis en leven we als hemelburgers op aarde? In de verkondiging biedt God ons bij monde van de voorganger antwoorden op deze vragen vanuit Filippenzen 3.

### Gespreksvragen

1. Welke plaats heeft de Heilige Geest in het krijgen van zelfkennis en kennis van Christus? Waardoor werkt Hij?
2. Paulus jaagt naar meer kennis van Christus. Herken je dat verlangen? Waarom zou je graag meer kennis van Christus willen ontvangen? Hoe zou je daaraan kunnen komen?
3. Wie door het geloof met Christus is verbonden, is een hemelburger. Tegelijk zijn Paulus en de Filippenzen nog onderweg. Hoe is in jouw leven het aardse en hemelse leven verbonden? Wat is dat wat blijft en wat zal definitief voorbij zijn?
4. Waardoor kan het zo moeilijk zijn om steeds meer te leren dat de grond voor de zaligheid niet in ons ligt, maar buiten onszelf in Jezus Christus?
5. Paulus kent in zijn leven focus. Wat zouden wij kunnen doen om als het gaat om de Heere en Zijn dienst meer focus aan te brengen in ons leven? Denk hierbij niet alleen aan het houden van stille tijd, maar ook aan de manier waarop je daar invulling aan geeft.



# 4 DEELTHEMA 4: 'BLIJMOEDIG GELOVEN IN DE KRACHT VAN CHRISTUS'

Filippenzen 4:10-23

*Ds. A.I. Kazen*

De Filippenzen hebben Paulus een groot geschenk gebracht om zijn lijden in de gevangenis te verzachten. Paulus dankt hen daarvoor, ze hebben daar goed aan gedaan. Tegelijk zoekt Paulus de gave niet, hij heeft geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin hij zich bevindt, hoe die dan ook zijn: vol van overvloed of juist van gebrek.

Hoe kan dat? Hij kan alle dingen aan door Christus, Die hem kracht geeft. Christus ontfermt Zich over hem en net zo goed over de Filippenzen. God voorziet vanuit Zijn rijkdom in alles wat nodig is. Christus heeft daarvoor alles verdiend en Hem met ons verzoend. Zo zorgt God als onze Vader voor de Zijnen. Hem zij daarom alle eer en heerlijkheid, tot in eeuwigheid!

Wat leert Filippenzen 4 ons over het omzien naar elkaar als broeders en zusters in Christus? En over tevreden zijn in welke omstandigheden we ook verkeren? Hoe voorziet God ons in alles wat we nodig hebben en hoe kunnen we alles aan door Christus en Zijn kracht? God leert het ons nog veel liever dan wij ons onder Zijn gehoor zetten. Hem zij daarom alle eer!

## Gespreksvragen

1. Wat sprak je aan in deze dienst/preek? En wat riep vragen op?
2. Paulus schrijft in vers 10 dat hij 'grotelijks (zeer) verblijd' is geweest 'in de Heere'. Waarvoor? Maak dit 'zeer verblijd in de Heere' zijn eens concreet: wat en hoe is dit (voor jou)?
3. In vers 13 belijdt Paulus: 'Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.' Wat betekende dit voor hem? Wat heeft dit jou te zeggen/leren?
4. Paulus prijst in dit Bijbelgedeelte (vs. 10-23) de gemeente(leden) in Filippi. Waarvoor? En welke les zit/lessen zitten hier voor jou in?
5. 'Kauw' voor jezelf en met elkaar eens op vers 19: 'Maar mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddrift, in heerlijkheid, door Christus Jezus.' In welk perspectief plaatst dit vers dit hele gedeelte? Wat zou dit met de gemeente(leden) in Filippi hebben gedaan? Hoe komt het op jou over? Zou het ook als een doodoener (niet dat Paulus dit doet!) gebruikt kunnen worden?