

# Bijbelstudie Uw Zaligheid gezien!

Bijbelgedeelte lezen voorafgaand aan de Bijbelstudie:

Lukas 2:25-38

Verwachten, zien én belijden

## Doel

De kinderen

1. *weten* dat Simeon en Anna de beloofde Messias, waar zij naar uitzagen, mochten zien en belijden.
2. *beseffen* dat het zien van de Messias zo'n vreugde in ons hart geeft dat we Hem gaan belijden.
3. *kunnen* bidden om zelf ook de Messias te zien en belijden.

Bij het maken van de vertelschets en Bijbelstudie is uitgegaan van deze doelen. Het werken met doelen helpt om als leidinggevende gefocust te blijven. Ook is het voor de kinderen gemakkelijker na te vertellen wat ze uit de geschiedenis geleerd hebben.

We beseffen dat er uit het Bijbelgedeelte ook andere lijnen zijn te trekken. Het is echter belangrijk om de jongeren met een samenhangende boodschap in aanraking te brengen.

## Psalmen en liederen

Psalm 27:7	Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Psalm 32:6	Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken
Psalm 40:5	Uw heilleer wordt door mij alom verbreid
Psalm 64:10	't Rechtvaardig volk zal zich verblijden
Psalm 130:3	Ik blijf den HEER' verwachten
Psalm 130:4	Hoopt op den HEER', gij vromen
Lofzang van Simeon:1	Zo laat Gij, HEER, Uw knecht
Lofzang van Simeon:2	Een licht, zo groot, zo schoon
Zangbundel 4	Als een hert dat verlangt naar water
Zangbundel 7	Als je bidt, zal Hij je geven
Zangbundel 132	Maak ons tot een stralend licht
Zangbundel 145	O God, als oog en oor
Op Toonhoogte 414	Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
Elk zing Zijn lof 102	Simeon

## Geloofsleer

In de belijdenisgeschriften wordt de geloofsleer kernachtig weergegeven. Om meer inhoud te geven aan de doelen, kun je onderstaande delen uit de geloofsleer gebruiken in de voorbereiding:

HC vr/a 1	Simeon en Anna kenden de enige troost in leven en sterven, dat zij het eigendom waren van de Heere Jezus Christus. Zij waren door de Heilige Geest van harte bereid voor Hem te leven en Hem te prijzen.
HC vr/a 21	Hier wordt uitgelegd wat geloven inhoudt.
HC vr/a 32	Een christen is door het geloof aan Christus verbonden, met onder andere als doel Zijn Naam te belijden.
DL 5, art. 10	In dit artikel lezen we over de zekerheid van de gelovigen door het geloof in de beloften van God en de werking van de Heilige Geest.



## Exegese Lukas 2:25-38

### Focus

Gods Geest maakt het verlossingsplan, door het Kind Jezus, voor Israël en de heidenvolken, bekend binnen Jeruzalem.

### Omschrijving focus

De lofzang van Simeon wordt vaak gelezen als een lofprijzing van Simeon op Gods werk. Dat is het ook. Maar uit de hele opbouw komt duidelijk naar voren dat Gods Geest in het centrum staat. Het is de Geest, Die Simeon leidt, hem in de tempel brengt, hem laat verkondigen dat de belofte vervuld is en laat profeteren over de toekomst. Vervolgens is het de Geest, die Anna de boodschap laat verspreiden binnen Jeruzalem.

De kern van de boodschap is, dat de Heere begonnen is om Zijn belofte 'om reddend te handelen' te vervullen. Het bewijs is zichtbaar, want het Kind is er! Hoe onzichtbaar ook, is dit Kind de openbaring van Gods heerlijkheid.

In deze belofte zullen alle volken (Jood en heiden) delen. Gods Geest betreft op dit tijdstip in Jeruzalem al de heidenen. De lezers van het Lukas-evangelie (de heidenen) mogen zo heel het evangelie (het werk en de leer van Jezus Christus) lezen, als aan *hén* gericht. Over de schouders van Israël heen, mogen de heidenen luisteren naar wat Jezus tegen hen zegt en voor hen doet.

Terwijl er op het tempelplein nog geen heiden zichtbaar is, mogen wij er als het ware heel dichtbij komen staan en horen wat de Geest, door Simeon tot ons zegt.

Toepassingen:

- Toepassing 1: Voor het oog heeft dit Kind niets bijzonders, geen heerlijkheid. Maar God maakt Zijn heerlijkheid en verlossing bekend door dit Kind. Gaan we dit inzien en geloven, of stoten we er ons aan? De boodschap van Jezus zal de slechte gedachten van ons hart aan het licht brengen.
- Toepassing 2: Israël verkeerde in diepe armoede en geesteloosheid (de Geest werkte nauwelijks). Tegen deze achtergrond maakt God het heil van Christus en de vervulling van Zijn belofte bekend. Wie dit leert geloven, zal zich met Jozef en Maria verwonderen (vers 33) en zal de Heere lofprijzen zoals Simeon (vers 28).
- Toepassing 3: Maria hoorde dat de tegenstand tegen haar Zoon, ook haar zou raken en pijn zou doen. Zo zou er ook lijden zijn in de kring om Jezus. Voor de latere lezers ligt hier ook de waarschuwing in, dat het volgen van Jezus lijden met zich meebrengt. Dat blijkt ook later uit het boek Handelingen.
- Toepassing 4: Anna stemde in met de belijdenis van Simeon en is vervolgens zelf een getuige van Gods verlossing. Als we naast Anna staan, dan worden ook wij opgeroepen om, door Gods Geest te profeteren (Hand. 2:17-18). Dit betekent concreet dat we gaan instemmen met het getuigenis van Simeon en deze boodschap ook gaan getuigen aan anderen.

### Achtergrondinformatie

#### *Kenmerken van het Lukasevangelie*

Lukas heeft zijn eerste boek, het evangelie, geschreven om het werk en de leer van Jezus Christus bekend te maken voor de heidenen (zie Hand. 1:1). Het tweede boek (Handelingen) vormt met het evangelie van Lukas een eenheid. Tussen beide boeken zijn overeenkomstige punten aan te wijzen, zoals de betekenis van Jeruzalem, de werking van de Heilige Geest, het centrale werk van Christus in beide boeken, etc. Het evangelie is geschreven om de heidenen volkomen zekerheid te geven, van wat Jezus heeft gedaan en gezegd (zie Lukas 1:4). Enkele bijzonderheden uit het evangelie van Lukas, die van belang zijn voor Lukas 2:25-38:

1. Lukas begint het evangelie met de gebeurtenissen in **Jeruzalem** en het eindigt ook weer in Jeruzalem. Daar in Jeruzalem horen wij van Simeon, die deze profetie mag geven. In Handelingen begint het heil in Jeruzalem (zie 1:8). Het christendom is daarmee geen nieuwe religie, maar is de vervulling van wat de godzaligen in het Oude Testament al eeuwen verwacht hebben.
2. In zowel Lukas als ook Handelingen is er veel aandacht voor het werk van de **Geest**. Dit werk van de Geest kent drie fasen: I) De tijd tot op Johannes de Doper. De Geest is incidenteel op mensen. II) De Geest en Jezus. Lukas laat meerdere keren zien hoe de Geest in Jezus Christus werkzaam is. Of omgekeerd dat de Heere Jezus de Heilige Geest aanstuurt. III) De Geest en de gemeente (dat zien we in Handelingen). In Lukas 1 en 2 komt de Geest incidenteel op mensen, zoals bij Simeon en Anna. In Handelingen 2 komt de Geest op alle vlees.
3. Lukas heeft veel oog voor de **heidenen**. Het gaat om een universele heilsverwachting. Israël ontvangt het heil, met het oog op de heidenen. De heidenen mogen gaan delen in de openbaring. Lukas laat zien hoe die

boodschap van het heil (bewerkt door het Kind Jezus en bestemd voor Jood en heiden) aan Simeon is geopenbaard.

4. In zijn evangelie maakt Lukas bewust duidelijk dat Jezus zorg heeft voor **vrouwen**. Meerdere keren blijkt dat Lukas meer details (o.a. namen) noemt van vrouwen, dan de andere evangeliën. Lukas laat zien dat vrouwen net zo goed getuigen zijn, in contrast met de opvatting uit die tijd (vrouwen waren volgens die opvatting geen betrouwbare getuigen). Jezus' houding tegenover vrouwen stond in scherp contrast met het jodendom van die dagen. Dat was opzienbarend. Treffend dat bij Simeon ook Anna wordt genoemd en zelfs getuige wordt.

### *Context hoofdstuk 2*

In de eerste twee hoofdstukken van Lukas gaat het over de aankondigingen, geboorten en lofprijzingen over Johannes de Doper en Jezus Christus. In hoofdstuk 1 wisselt dit nog af. In hoofdstuk 2 gaat het volledig over Jezus Christus.

In hoofdstuk twee is een parallelle structuur te zien. Het begint met de geboorte van Jezus in Bethlehem (1-7), daarna de bekendmaking door de engelen aan de herders (8-20), die dan vervolgens de boodschap doorvertellen in Bethlehem. Daarna gaat het over de vervulling van enkele wetten in Jeruzalem (22-24), daarna de bekendmaking door Simeon, waarna vervolgens Anna de boodschap doorvertelt in Jeruzalem (25-38).

Het gedeelte van Simeon (25-35) en Anna (36-38) is een eenheid. In vers 38 ligt de verbinding tussen Simeon en Anna met twee verbindingswoorden. Het gaat over 'diezelfde ure daarbij komende' en 'insgelijks beleden'.

### **Vers 25-26**

De geschiedenis begint met het woord 'zie'. We worden opmerkzaam gemaakt op een onbekende man, waarvan we niet meer weten dan wat in deze enkele verzen staat. De naam Simeon (betekent verhoring) was een typisch Joodse naam. Van hem worden drie dingen gezegd. Eerst over zijn persoon, dan over zijn verwachting en vervolgens over Gods gave aan hem.

1. Rechtvaardig en vroom. Naar joodse begrippen was Simeon nauwgezet in het naleven van Gods geboden en Gods wil. Hij staat in de lijn van mensen zoals Zacharias en Elisabeth (Luk. 1:6).
2. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Dit wijst op de algehele vervulling van de messiaanse verwachting. Er waren er meer in Israël, die de vervulling van de profetieën verwachtten, zie Luk. 2:38. Ook aan het einde van het evangelie komt dit terug bij Jozef van Arimathea (23:51) en de Emmaüsgangers (24:21).
3. De Heilige Geest was op hem. Dit is bijzonder, omdat de Geest slechts incidenteel aanwezig was op personen. Dit in tegenstelling met de vele onreine geesten in die tijd. Het werk van Gods Geest verbindt deze teksten aan elkaar:
  - In vers 26 is het de Heilige Geest die een openbaring geeft.
  - In vers 27 is het de Heilige Geest, die Simeon in de tempel brengt.
  - In vers 29-32 heeft Simeon de 'geest der profetie', waarmee hij mag getuigen hoe de profetie in vervulling gaat.
  - In vers 34 is het een profetisch vergezicht met betrekking tot Maria.

De openbaring aan Simeon is een Godsspraak, zoals ook Cornelius ontving in Hand. 10:22. We hoeven niet aan een droom te denken. Het is wel een directe spraak van God tot mensen. Laten wordt deze Godsspraak verbonden aan de boodschap van het evangelie (Hebr. 12:25).

Simeon krijgt een vooraankondiging dat de Gezalfde des Heeren zal komen. Deze boodschap wordt niet gegeven aan een dienstdoende hogepriester, maar aan een man uit de kring, die de verlossing verwacht. Simeon mag weten dat de Gezalfde komt, Die verlossing brengt. Tegelijk betekent deze verlossing niet dat de Gezalfde de dood zal wegnemen, want Simeon zal sterven.

Betekent dit dat Simeon ook een oude man was? Dat weten we niet. Van Anna staat het duidelijk aangegeven, maar van Simeon niet. Het kan wel zijn dat hij ziek was. Opvallend is namelijk dat Anna dagelijks in de tempel was, maar Simeon speciaal door de Geest er gebracht werd.

### **Vers 27-28**

De plaats waar de ontmoeting met het Kind plaatsvindt, is in de tempel. Hier wordt bedoeld het gehele tempelcomplex, inclusief alle gebouwen. Simeon was in ieder geval nog in dat gedeelte van de tempel dat ook nog voor vrouwen (zoals Maria en Anna in vers 36-38) toegankelijk was, zoals de voorhof der heidenen en de voorhof der vrouwen.

Jozef en Maria (hier worden ze 'de ouders' genoemd) komen in de tempel om volgens de gewoonte van de wet te handelen. Dit wijst op de uitvoering van de wetten, die in vers 22-24 zijn genoemd. In vers 27 lijkt het zo te staan, dat Simeon het Kind Jezus in zijn armen neemt, nog voordat ze bij de priester zijn.

Net als een joodse rabbijn neemt Simeon dit Kind in zijn armen om een zegen uit te spreken, zie ook vers 34. Er staat in de tekst, dat Simeon God loofde. Het Griekse woord voor 'loven' kan ook vertaald worden met zegenen. Simeon mag hier doen wat Jezus later ook Zelf met kinderen zal gaan doen (Mark. 10:16). De teksten 29-32 mogen we lezen als de lofprijzing van Simeon, waarmee hij God grootmaakt.

### Vers 29-32

De lofzang van Simeon bestaat uit drie coupletten (vers 29, 30-31 en 32) en is een dankgebed tot God met een boodschap voor mensen.

In vers 29 gebruikt Simeon het beeld van een slaaf die door zijn heer wordt vrijgelaten. Simeon was een wachter, die uitzag naar de vervulling van Gods belofte. Gods belofte was de komst van de Messias (vers 25) en zijn eigen sterven (vers 26). Nu zijn taak voorbij is, kan en mag hij heengaan, dat wil zeggen sterven. Zijn leven heeft zijn bestemming of vervulling bereikt. Het woord vrede (shalom) wijst op volheid of vervulling.

In vers 30 geeft Simeon te kennen dat hij de vervulling van de belofte heeft gekregen. Hij heeft de zaligheid gezien. Letterlijk zegt Simeon dat hij het 'reddende van God' heeft gezien. Dat wijst op het Kind, dat hij ziet. Maar Simeon zegt niet dat hij de 'Redder van God' ziet. Hij wijst op het *reddend handelen van God*, wat beloofd is door de profeten. Dat reddend handelen wordt hier in dit Kind geopenbaard. Door deze manier van spreken worden de profetieën uit het Oude Testament erbij betrokken. Jesaja 40:5 gaat in vervulling. Het reddende (Kind) van God is toebereid door Gods Geest. Een bevestiging van wat de engel tegen Maria zei (Lukas 1:45). Het bijzondere wat Simeon hier (in vers 31) mag profeteren is dat het heil uit Israël bestemd is voor alle volken (zowel Israël en heidenen). In Bethleem zorgt de Heere voor onbekende herders, die de boodschap aan en voor Israël mogen bekend maken (Luk. 2:10 en 17). In Jeruzalem zorgt de Heere voor een onbekende man, die de boodschap publiek mag maken. Een boodschap ook voor de heidenen. Die heilsboodschap voor de volkeren begint in Jeruzalem (zie ook Hand. 1:8).

Vers 32 is een verdere uitwerking van 'de zaligheid' in vers 30. De zaligheid wordt nu 'het Licht' genoemd. Dit 'Licht' zal tot zegen zijn voor de heidenen en tot heerlijkheid voor Israël. Dit laatste betekent dat Israël zelf zal delen in de heerlijkheid van God door Jezus Christus en tegelijk bereikt de heerlijkheid van Israël haar hoogste doel, omdat zij tot zegen is voor de volken (Gen. 12:3). In dit vers citeert Simeon gedeelten uit Jesaja 42 en 49. Simeon ziet dit Kind daarmee als de Knecht des Heeren.

### Vers 33

De verbazing van Jozef en Maria over de woorden van Simeon is begrijpelijk (net als de reactie op de woorden van de herders, vers 18). Deze onbekende man weet precies Wie hun Kind is (namelijk de Messias naar Wie het Joodse volk zolang had uitgezien). Ook weet hij zelfs méér te vertellen dan zij tot nu toe hebben gehoord van de engelen en van de herders, namelijk dat Jezus' komst het heil van de hele wereld (niet alleen voor het Joodse volk) op het oog heeft.

### Vers 34-35

Nu spreekt Simeon, net als een priester, een zegen uit. Sommigen denken daarom dat Simeon priester is geweest, maar dat is niet zeker. De zegen wordt niet genoemd, omdat de lofprijzing op Gods heil centraal staat. Goed beschouwd is dat heil van God de feitelijke zegen.

Vervolgens geeft Simeon specifiek aan Maria een boodschap door. Een boodschap die over velen in Israël gaat, maar in het bijzonder nu voor haar bestemd is. Zij wordt nu voorbereid op haar lijden als de moeder van de Gezalvde.

De woorden zijn niet eenvoudig te verklaren. Naar mijn gedachte speelt hier op de achtergrond de beeldspraak van een steen, waar je je aan stoot (zie ook Jesaja 8:14) en valt, of waar je op rust als een kostbare hoeksteen (Jes. 28:16). Mogelijk is dit te verstaan van een deel dat valt (en verloren gaat) en een ander deel dat opstaat (en behouden wordt). Toch lijkt hier sprake te zijn van één groep, net als in vers 35. Het zou dan kunnen betekenen dat velen eerst door de ergernis van het kruis zich zullen stoten, maar vervolgens zullen opstaan.

Het Kind in de armen van Simeon zal tot een teken zijn. Het Kind, dat in de kribbe in doeken gehuld lag (vers 12), was voor de herders de aanwijzing van de heerlijkheid van God. Het Kind in de armen van Simeon is onzichtbaar toch de heerlijke openbaring van God. Met dit teken wijst Simeon erop dat dit Kind heel gewoon, nederig en gering zal zijn. Toch zal juist door dit Kind de heerlijkheid van God geopenbaard worden. Dat teken zal door velen betwist

worden. In vers 35 staat, dat door dit teken (de nederige verschijning van dit Kind) juist de harten opengelegd worden. Uit de harten zullen de diepste verkeerde(!) overlegging en gedachten over God en Jezus geopenbaard worden. In de prediking van de 'dwaasheid van het kruis' komt de hoogmoed van de mens openbaar.

Heel kort staat er tussendoor dat ook Maria het leed niet bespaard blijft en de gevolgen van tegenstand tegen haar Zoon zelf zal ondervinden. Dit leed is net als een zwaard dat een diepe wond kan slaan. Dit is niet letterlijk bedoeld, maar wijst op het hartverscheurende leed dat zij zal ervaren door wat er met haar Zoon zal gebeuren. We kunnen daarbij in het bijzonder denken aan het dieptepunt bij Jezus' kruisdood, waar zij zelf getuige van zou zijn (zie Joh. 19:25-27).

Hoe komt het dat de positieve lofzang gevolgd wordt door een oordeelsboodschap aan Maria? Het eerste (de lofzang) is het einddoel, het uiteindelijke perspectief. Het laatste (de oordeelsboodschap) is de weg waarlangs dat doel bereikt moet worden. Door de weg van lijden en oordeel zal het heil zichtbaar worden. Door ongeloof zullen velen vallen. Maar wanneer de heidenen tot geloof komen, zal ook de heerlijkheid van Israël terugkeren.

### Vers 36-38

Na Simeon komt nu een oude vrouw in beeld, Anna of Hanna. Van haar worden meerdere kenmerkende zaken genoemd.

1. Anna is een profetes. Nog voor de uitstorting van de Heilige Geest op alle vlees (in Handelingen 2) mag deze vrouw al de Geest ontvangen hebben.

2. Ze komt uit de weinig betekenisvolle stam Aser en haar vader heette Fanuël (van Pniël, wat betekent 'het aangezicht van God').

3. Zijzelf was hoogbejaard en al op jonge leeftijd weduwe geworden, na een huwelijk dat slechts zeven jaar geduurd had. Was ze 84 jaar weduwe en dus inmiddels rond de 105 jaar oud (ervan uitgaande dat ze op haar 14<sup>e</sup> getrouwd is)? Of was ze 84 jaar en heeft ze ongeveer 63 jaar als weduwe geleefd? Beide opties zijn mogelijk.

4. Ze is niet opnieuw getrouwd, omdat zij zich geheel aan God gewijd heeft. Ze leeft om het beloofde heil (de verlossing) biddend en vastend te verwachten (zie ook 1 Tim. 5:5). Ze heeft haar leven volledig aan de dienst van God gewijd.

5. Ze was nacht en dag (een aanduiding van de joodse dag, die begon bij de zonsondergang op de avond ervoor) in de tempel. Dit hoeft niet te betekenen dat Anna daar zou wonen en slapen. Het gaat erom dat ze volledig in beslag was genomen door het dienen van God, door middel van gebed en vasten.

Vanwege haar voortdurende aanwezigheid kon ze het juiste moment afwachten en heeft Anna de lofzang van Simeon gehoord. Als profetes heeft ze direct ingestemd. In antwoord op zijn woorden dankt ook zij God. Zij belijdt wederkerig Gods heil en getuigt tegenover allen die dit heil verwachten dat Gods belofte in vervulling zijn gegaan. Zij heeft voortdurend over het Kind gesproken. De 'verlossing' gaat over de loskoop en komt inhoudelijk overeen met 'de vertroosting van Israël' (zie Simeon in vers 25). Ook Zacharias en de Emmaüsgangers spreken over de loskoop (zie Lukas 1:68 en 24:21).

Voor Anna mag het bidden en vasten overgaan in de lofprijzing op Gods heilsdaden. Ze wordt de drager van deze heilsboodschap in Jeruzalem. Simeon en Anna belijden hetzelfde heil. Simeon mag nu sterven, omdat zijn taak als 'wachter op de belofte' vervuld is. Anna mag beginnen met de verkondiging in Jeruzalem. Voor de wachter is zijn lofzang ook tegelijk zwanenzang. Voor de volhardende bidder mag het vasten overgaan in de vreugdevolle verspreiding van de blijde boodschap. De Heere schakelt deze vrouw in, om de evangelie boodschap bekend te maken binnen Jeruzalem.

Jozef en Maria gaan plichtsgetrouw naar Jeruzalem voor het nakomen van de wetten. Zonder dat ze zelf iets hoeven te doen is de Heere bezig om Zijn heilswerk voor Jood en heiden bekend te maken, beginnend in Jeruzalem.

### Gebedspunten voordat de kinderen naar huis gaan

- Danken dat de Heere Jezus naar de aarde gekomen is om Zaligmaker te zijn van zondaren
- Belijden dat wij vaak helemaal niet verlangen naar de Heere Jezus
- Bidden of de Heere ook ons ogen van het geloof wil geven om de heerlijkheid van de Heere Jezus als onze persoonlijke Zaligmaker te zien
- Bidden om de vervulling met de Heilige Geest, zodat wij ook Zijn Naam zullen belijden



## Intro voorafgaand aan Bijbelstudie of vertelling

Maak met de kinderen de introductieopdracht uit de Bijbelstudie. Je hoeft er nu verder nog niet op in te gaan, dit komt na de vertelling bij opdracht 3 nog aan de orde. Maak na de opdracht het bruggetje naar het Bijbelverhaal: 'In de Bijbel gaat het ook over mensen die ergens heel blij van werden. Luister je mee?'

## Vertelschets

### Beginzin

Kom, ga je mee? Hier het straatje door, aan het eind slaan we af naar rechts. Zie je daar dat huisje, daar op de hoek? Daar woont Simeon.

### Verwachten

- Simeon vindt het fijn om in Jeruzalem te wonen, maar soms ook wel een beetje moeilijk. Weet je waarom? In de Bijbel staat van Simeon dat hij 'rechtvaardig en godvrezend is, en dat hij de vertroosting Israëls verwacht'. Rechtvaardig betekent dat Simeon gehoorzaam is aan de wetten en regels die de Heere gegeven heeft. Hij wil graag doen wat de Heere God wil. Hij vreest de Heere, dat betekent dat hij eerbied en ontzag voor Hem heeft. Daarom wil hij ook zo graag luisteren naar de Heere. Maar Simeon weet ook dat er in zijn hart vaak nog zondige dingen zijn. Daar is hij verdrietig over. En daarom kijkt hij uit naar de komst van de Messias, die beloofd is. Hij weet dat alleen de Messias zijn zonden kan vergeven, hem kan troosten en zalig kan maken. Maar de meeste mensen in Jeruzalem maakt het helemaal niet uit of de Messias wel of niet zal komen. Die voelen hun zonden niet, zijn er niet verdrietig over. Die hebben daarom ook geen troost en geen redding nodig, denken ze. Die mensen begrijpen Simeon niet en dat vindt hij moeilijk.
- *En jij? Ben jij weleens verdrietig over de zonden die je doet en je zondige hart? Heb jij troost en redding nodig van de Heere Jezus? Of zie jij je zonden helemaal niet? Of je het nu voelt of niet, ook jij doet zonden en daarom heb jij ook troost en redding nodig!*
- En toch is Simeon vaak blij in zijn hart. Want hij weet dat de Messias snel zal komen! De Heilige Geest heeft tegen hem gezegd dat hij niet zal sterven voordat hij Christus zal zien. Simeon kijkt er reikhalzend naar uit: *wanneer zal het zover zijn? Kijk jij er ook zo naar uit om de Heere Jezus te zien en dat Hij jou redt van je zonden? Of is dat voor jou niet belangrijk? In de Bijbel staat dat het voor ons van levensbelang is om gered te zijn door de Heere Jezus!*

### Zien

- Kijk, Simeon komt zijn huis uit. Wat heeft hij haast! Kom, we gaan gauw achter hem aan, eens kijken waar hij heen gaat!
- Simeon loopt zo hard als hij kan door de straten van Jeruzalem. Hij haalt een heleboel mensen in, die op hun gemak door de straatjes wandelen. Dan weer ziet hij rechts een gaatje om hen in te halen, dan weer kan hij aan de linkerkant er voorbij. Eindelijk, hij is er bijna!
- Waar dan? Ah, we zien het al. Voor ons doemen de trappen van de tempel op. Daar is Simeon vast naar op weg. Daar gaat hij immers iedere dag heen, om de Heere te offeren. Maar vandaag heeft hij wel héél veel haast, veel meer dan anders. Waarom zou dat zijn?
- Simeon wist opeens: vandaag is het zover! Vandaag zal ik de Messias zien. De Heilige Geest vertelde dat aan hem. Vandaar dat hij zo gehaast zijn huis uitkwam en naar de tempel is gegaan.
- Eenmaal in de tempel kijkt Simeon zoekend rond. Alles ziet er net zo uit als anders. Er lopen verschillende vaders en moeders met baby's, die een offer komen brengen. Dat moet van de Heere op de veertigste dag na de geboorte van een jongetje.
- Simeon loopt naar één van de vaders en moeders toe en neemt hun Kindje in zijn armen. Hij weet het zeker: dit is de Messias, waar hij al zo lang naar heeft uitgekeken!
- Hoe weet Simeon dat dan? Ziet hij iets bijzonders aan het Kindje? Nee, er is niets bijzonders te zien aan de Heere Jezus. Hij ziet er net zo uit als alle andere kinderen. Maar Simeon ziet de Heere Jezus niet alleen met de ogen van zijn lichaam, maar ook met de ogen van geloof. Daardoor weet hij dat dit Kindje zijn Zaligmaker is. (Leidinggevend: De uitdrukking 'ogen van geloof' is behoorlijk abstract voor kinderen. In opdracht 3b van





het Bijbelstudieboekje wordt hier verder op ingegaan. Als je de opdrachten van de Bijbelstudie niet maakt met de kinderen, probeer er dan hier wat meer uitleg aan te geven.)

- Wat is Simeon blij! Zijn gezicht straalt van vreugde.
- *Ja, want als je beseft dat jouw zonden God zoveel verdriet doen en dat je het zelf alleen maar erger maakt, wat maakt het je dan blij als de Heere Jezus jouw zonden vergeeft en het weer goed maakt tussen God en jou! Wat maakt het je dan blij als je Hem ziet of van Hem hoort! Ben jij ook weleens net zo blij geweest als Simeon?*

### Belijden

- Simeon is zo blij dat hij gaat zingen! Hij dankt God dat Hij gedaan heeft wat Hij beloofd had en belijdt dat de Heere Jezus gekomen is om als Licht te schijnen in de donkere zondaarsharten van heidenen en Joden. Daardoor zullen de mensen gaan zien dat hun hart zo zondig is en dat zij de Heere Jezus nodig hebben om hen daarvan te verlossen.
- *Als jij ergens heel blij mee bent, kun je het dan geheim houden? Nee toch, dan moet je er wel over vertellen! Zo is het ook bij Simeon. Ben jij ook zo blij over de komst van de Heere Jezus dat je er niet meer over kunt zwijgen?*
- Jozef en Maria zijn verwonderd over alles wat Simeon van de Heere Jezus zegt. Simeon zegt nog tegen hen dat er mensen zullen zijn die zich ergeren aan de Heere Jezus, maar dat er ook mensen zullen zijn die in de Heere Jezus zullen geloven. *Hoe is dat bij jou? Als je denkt dat je jezelf kunt redden door goed je best te doen, erger je je aan de Heere Jezus. Erger jij je? Of is er blijdschap in jouw hart omdat je weet dat de Heere Jezus jouw zonden vergeven heeft?*
- Maria zal veel verdriet hebben als moeder van de Heere Jezus.
- Opeens staat er nog iemand bij Simeon en het Kindje Jezus. Het is Anna, een oude vrouw uit Jeruzalem. Ook zij zag uit naar de komst van de Heere Jezus. Wat ziet ook zij er blij uit!
- Anna is zo blij. Ze kan er niet over zwijgen. Ze heeft haar Zaligmaker gezien! Daarom gaat ze voor ze naar huis gaat, naar de mensen waarvan ze weet dat zij ook verlangen naar de komst van de Messias. Ze gaat vertellen van God, dat Hij Zijn belofte heeft vervuld en van het grote wonder dat Jezus is geboren.

### Slotzin

Wij kunnen de Heere Jezus niet meer met de ogen van ons lichaam zien, zoals Simeon en Anna. Toch kun jij ook de Heere Jezus zien. Hoe dan? Door in Hem te geloven als jouw Zaligmaker. Geloven is vertrouwen en zeker weten dat je zonden vergeven zijn, dat de Heere Jezus ook voor jouw zonden betaald heeft. Dan is Hij jouw Zaligmaker. En dat geeft zoveel blijdschap in je hart dat je, net als Simeon en Anna, niet langer over Hem wilt en kunt zwijgen! Aan wie ga jij vertellen dat de Heere Jezus gekomen is?

## Antwoorden Bijbelstudie

### Opdracht 1

De volgende woordencombinaties horen bij elkaar: Simeon – rechtvaardig, val – opstanding, openbaring – Heilige Geest, weduwe – Anna, lofzang – blijdschap, belofte – vervulling.

### Opdracht 2

Deze opdracht vraagt enige sturing van jou als leidinggevende. Het kan voor de kinderen lastig zijn om uit hun hoofd beloften van de Heere te bedenken. Wijs hen bijvoorbeeld op het doopformulier, waar de Heere drie dingen belooft: de Vader neemt ons tot Zijn kinderen aan en zorgt voor ons, de Zoon vergeeft onze zonden en de Heilige Geest vernieuwt ons leven. Bij de Heilige Doop heeft de Heere dit heel persoonlijk aan de kinderen beloofd. Daarnaast staan er in de Bijbel ook heel veel beloften, denk bijvoorbeeld aan Psalm 81:11b, Jozua 1:9, Mattheüs 28:20, Johannes 3:16, Filippenzen 4:6-7 enz.

Hoe kan dit concreet blijken? Bidden: de Heere herinneren aan Zijn belofte, benoemen dat je naar Hem uitziet, graag in de Bijbel lezen of naar de kerk gaan om over God/Christus te lezen en te horen.



### Opdracht 3

- a. Simeon en Anna werden blij omdat zij de Heere Jezus, hun Zaligmaker, zagen. Hij was hen beloofd door de Heere, daarom verwachtten zij Hem. De Heere doet wat Hij belooft!
- b. Wij kunnen de Heere Jezus niet meer zien met de ogen van ons lichaam. In de Bijbel is zien een synoniem voor geloven. Een tekst die kan helpen om dit duidelijk te maken aan de kinderen, is Hebreeën 11:13: 'Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien en geloofd en omhelsd, ...' Het gaat om Gods belofte, waarvan de vervulling er nog niet is, maar waarvan we wel geloven (er vast op vertrouwen dat het waar is) dat de vervulling zál komen. In deze tekst wordt ook omhelzen genoemd: als we de Heere Jezus zien met de ogen van het geloof (er vast op vertrouwen dat Hij gekomen is om ook mij te verlossen/redden/zalig te maken), omhelzen we Hem als het ware en geven we ons leven aan Hem over. Dan willen we niet meer alles zelf bepalen, maar mag Hij dat doen. Het zien van de Heere Jezus wordt door de Heilige Geest in ons hart gewerkt, meestal door het gebruik van de middelen die God daarvoor gaf: gebed, Bijbellezen, preek luisteren, ...  
Je kunt ook vraag en antwoord 21 van de Heidelbergse Catechismus hierbij betrekken, om uit te leggen wat geloven inhoudt.
- c. Eigen antwoord. Wat hebben de kinderen getekend bij de introductieopdracht? Als dit iets aards/tijdelijks was, hoeft dat natuurlijk niet te betekenen dat ze niet blij worden van omgang met de Heere Jezus. Wijs hen er wel op dat het allerbelangrijkste is om de Heere Jezus te kennen en de blijdschap die er is door de omgang met Hem.
- d. Eigen antwoord. Als kinderen het lastig vinden om te benoemen wat zij (willen) vertellen, kun je bijvoorbeeld de vraag stellen: 'Wat heeft de Heere Jezus gedaan?' 'Waarom deed Hij dat?' Je komt dan vooral uit op Zijn geboorte, rondwandeling op aarde, Zijn lijden en sterven, opstaan, hemelvaart en uitstorting van de Heilige Geest. Hij deed dit alles om onze schuld op zich te nemen, om ons zalig te kunnen maken. Met wat oudere kinderen kun je ook nadenken over eigenschappen van de Heere Jezus: Zijn liefde, rechtvaardigheid, heiligheid, genade, trouw etc.

### Als je tijd over hebt...

De oplossing van de rebus is: 'Waar het hart vol van is, loopt de mond van over.'

Dit was het geval bij Simeon en Anna. Hun hart was vol van blijdschap over het zien van hun Zaligmaker. Ze waren zo blij dat ze het niet konden laten om over Hem te vertellen en zingen.

## Verwerking

### Verrekijker

Simeon zong: 'Want mijn ogen hebben Uw Zaligheid gezien.' (Lukas 2:30) Om dit visueel te maken, kun je met de kinderen een verrekijker knutselen, waarop je deze tekst verwerkt.

#### Wat heb je nodig?

- 2 wc-rolletjes
- Gekleurd papier, een leuk stofje of vilt
- Washi-tape met een leuk bijpassend dessin
- Een stukje spons om tussen de wc-rolletjes te lijmen
- Plaksel voor het lijmen van de spons en om het papier rondom de wc-rolletjes te plakken
- Satijnlint (50cm lang)
- Optioneel: tekstkaartjes met de tekst uit Lukas 2:30



#### Hoe maak ik de verrekijker?

- Plak het gekleurd papier of stof om de twee wc-rollen
- Knip een stukje washi-tape of strookje ander gekleurd papier en plak dit dicht bij de randen (1-2cm)
- Knip een rechthoekje van het (schuur)sponsje, ongeveer 2x4 cm
- Plak het stukje spons in het midden tussen de wc-rolletjes met plaksel





- Knip nog wat gekleurd papier om het (schuur)sponsje te versieren zodat dit ook matcht met de rolletjes aan de buitenkant
- Maak aan beide uiteinden van de wc-rolletjes een gaatje en knoop het lint aan beide kanten hieraan vast
- Plak de tekstkaartjes op de verrekijker of schrijf zelf met mooie letters de tekst op de verrekijker

### Kerstkaarten maken

Met kerst en nieuwjaar sturen veel mensen kaarten met goede wensen. Het allerbeste dat je kunt wensen voor jezelf en anderen is dat je hetzelfde kunt zeggen als Simeon: 'Want mijn ogen hebben Uw Zaligheid gezien.' Maak samen met de kinderen kerstkaarten die je aan het eind van de clubbijeenkomst rondbrengt bij de ouderen uit de gemeente. Schrijf aan de binnenkant de tekst uit Lukas 2:30 als wens voor degene die de kaart krijgt.

Je kunt dit op verschillende manieren doen, bijvoorbeeld door een winters plaatje op een stevig dubbelgevouwen karton in 3D te maken. Of print de kleurplaat (te vinden via <https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/lukas225-38-kleuren/>) uit op stevig karton (op de rechterkant van A5-formaat, zodat je na dubbelvouwen een mooie kaart krijgt). Laat de kinderen deze kleurplaat inkleuren en in de kaart de tekst schrijven.



### Kaarsen maken

Simeon en Anna gaan vertellen over de Heere Jezus. Dit wordt in de Bijbel vergeleken met een kaars die licht geeft (zie Mattheüs 5:14-16).

#### Wat heb je nodig?

- Restjes van oude kaarsen
- Paraffine en stearine
- Grote "oude" pan
- Een kan, pot of schaal die in de pan past
- Metalen lepel
- Vormpjes (mallen), bijvoorbeeld lege melkpakken, toiletrollen, blikjes, waspoederdozen etc.
- Lont of kaarsenpit (bijvoorbeeld stevige katoen, of koop het in een hobbyspeciaalzaak)
- Schaar, tape, oude kranten (om onder de mallen te leggen)
- Was
- Versieringen naar keuze voor de kaarsen
- Thermometer (keuken)



#### Hoe maak je de kaars?

- Smelt de was (de oude kaarsstompen, de paraffine en stearine in de verhouding 50-50-10) au bain-marie. Dit doe je door de bodem van de pan met een laagje water te vullen en dit op te warmen. In dit warme water plaats je de kan of schaal met de stukjes was erin. Smelt nooit de was rechtstreeks op het vuur. Laat de kaarsenwas voorzichtig, maar volledig smelten. De was zal dan zo'n 70-80 °C zijn.
- Zorg dat de bodem van de mal die je gaat gebruiken, goed afgesloten is.
- Bevestig het lont met plakband in het midden van de bodem van de mal die je gaat gebruiken. Om ervoor te zorgen dat de lont in de zelfgemaakte mallen goed omhoog blijft staan, kun je een potlood horizontaal op de mal leggen, draai rond dit potlood het stukje lont dat boven de mal uitsteekt en zorg ervoor dat het mooi in het midden hangt.
- Giet de gesmolten was in de mal. Let goed op dat het lont mooi in het midden blijft hangen.
- Bij het stollen van de kaarsen-compositie ontstaat een 'krimp-put' rond de wick. Deze moet 'doorgeprikt' worden, om de lucht uit te kaars te laten ontsnappen en daarna wordt de kaars 'opgegoten' danwel bijgegoten.
- Laat de was in de mallen nu afkoelen en hard worden. Als ze voldoende afgekoeld zijn en je kunt ze met de hand vastnemen, kun je ze uit de mal halen.

- Knip de lont van de kaars af tot op de juiste hoogte. 1 cm is voldoende voor een kaars.
- Versier de kaars naar wens met bijvoorbeeld glitters, schelpen, gedroogde bloemen, stof, parels, steentjes etc. Of bind er een touwtje omheen met daaraan een tekstkaartje met de tekst uit Lukas 2:30.

### Extra verwerking voor kinderen van 6-8 jaar

Voor de kinderen van 6-8 jaar is het Bijbelstudieboekje vaak te moeilijk en te veel. Voor hen is een apart A4-vel gemaakt, met één verwerking, waardoor zij aan de slag gaan met wat ze in het Bijbelverhaal gehoord hebben.

# Uw Zaligheid gezien!

Vind de weg door het doolhof. Zet de letters achter elkaar. Welke tekst komt eruit?




---



---



---



---



---

Kleur de plaat mooi in en zing dit vers met elkaar.

**Lofzang van Simeon : 1**

Zo laat Gij, HEER', Uw knecht,  
naar 't woord, hem toegezegd,  
thans henengaan in vrede.

Nu hij Uw zaligheid,  
zo lang door hem verbeid,  
gezien heeft op zijn bede.



Jozef en Maria  
gaan naar de tempel  
om te offeren.  
Dan komt Simeon naar hen toe.



Simeon heeft erom gebeden,  
de Heere Jezus verwacht.  
Nu ziet hij Hem, zijn gebed is verhoord.  
Nu kan Simeon sterven!



© [www.bijbelsopvoeden.nl](http://www.bijbelsopvoeden.nl) en @janine\_tekent

Besprek opdracht 3 uit het Bijbelstudieboekje.

